

Fisktorget utgjordes av den södra delen av grisaatorget. Här stod stånden uppradade i två rader vända mot varandra ifrån posten och fram till Nygatan ibland 5x6 stånd men vid sina tillfällen ända upp till 14x15 st med bl. annat familjen Björklund, fru Welander, Chatrina Nilsson, Malte Homberg, samt några andra från Kristianstad, vidare en del tillfälliga torghandlare som sålde stor sill för saltning och Ålaqubbar från Österlen, laxagubbarna ~~kam~~ från Mörrum.

I mitten på 30 talet kostade ett kg sill 50 öre. Torsk 1,50 kg ål från 3,50 pr kg 5 små rökta ålar i knippa 1,50 st. Under kriget blev efterfrågan stor med liten tillgång, då gick det att sälja rubb och stubb, antingen det var ål, pjon, eller lax. Det omtalas att en sillhandlare från Malmö, som vid några tillfällen besökte tätorten för att göra komers med den åttådda varan, inte hade någon våg, han staplade sillem i ett en-litersmått. Hans hälsning var då han inträdde på gården. Guuda Guuda ska de va nån sill i da, den ä röö i ögonen och vid i ködet som själve f-n. Så artig behövde man inte vara för att bli av med sitt lager.

På Gamla torg dominerades ~~dominerades~~ torghandeln liksom i dag av grönsaker, Vidare fanns fjäderfä, ägg vilket både köptes och såldes. Kött av alla sorter fanns i en rad av vagnar vid togets sida, ner mot Stora Hotellet. Stenkrus, lerkärl och krukor i massor fanns i den nordöstra delen av torget. På Stora hotellets trottoar under de lummiga träden förekom det ^{ibland} hetliga diskussioner mellan Furugårds Nazister och personer med andra ideologier, vilka ibland höll på att övergå i handgripligheter. Gubbarna var ibland röda som kalkontuppar i ansiktet av ilska. Jag hörde en gång en man från Osbyholm yttrande några ord som jag aldrig glömmer. Han sa (året 1934) Nazister och Komunister skulle tjudras ihop som två tvillingbaggas och kastas ut på en fälad, de är lika goda båda två. Vid sådana tillfällen blev det för svårt för de uniformsklädda försedd med alla symbolerna. Då antrade de sin svarta Ford på wars tak mellan två kvastskäft ett lakan var spännt på vilket det stod "Bliv Medlem Av Nationalsocialistiska Partiet".