

## Folatofta - Fulltofta

Ortsnamnstolkare tror att odlaren som byggde Fulltofta stora släktgård hette Fole, detta var ett vanligt fornnordiskt namn, Toft betyder tomt eller område varöver enskild man råder. Olav den heliges märkesbärare hette Thor Folesson, Folatofta gård kallades hans ställe. Även har Fole betytt kall vind i vissa sammanhang i fornnordiska språk. Under folkvandringstid tidig medeltid och Vikingatid var säkert gården redan då betydande. Vi har ju fortfarande dessa verkligt fina skeppssättningar på Grykull ute på Nunnäs ( i gamla tider kallat Nannes udde) Här är ju bevisen för att dessa människor gått i viking detta är deras begravningsplatser. Här ligger säkert många hövdingar innuti sina stenskepp, med gravgåvor av alla de slag i väntan på eller kanske har dom redan passerat gränsen till det okända, vad vet vi.

I Bretange i Frankrike finns ett Ortsnamn som heter Folltott. Vilket forskarna är eniga om att det rör sig om människor från dessa trakter som slagit sig ner här och bildat denna by i ett främmande land. Kanske har dom blivit akterseglade eller helt enkelt tyckt det var lättare att leva där. Detta var väl beroende på en viss överbefolkning inom våra områden. Hövdingarna och deras söner tränade sig i vapnets bruk medan trälarna skötte gården och jorden. Man började så nätt med överfall och härnad på de närmaste länderna för att sedan efterhand utvecklas till stora slag både på land och vatten. De kommo hem med väldiga skatter och värdeföremål, nya typer på vapen och husgeråd vilka sedan tillverkades här hemma, så för utvecklingen i vårt land var denna tid av en ~~för utvecklingen enorm~~ <sup>enorm</sup> betydelse. I dessa trakter hade vi redan under folkvandringstiden haft besök av kringströvande Italienska eller Romerska förband. Dessa var säkert ute för att värva folk till sina brigader i Tyskland eller övriga Europa. Kanske även för att söka metaller av olika slag. I Fulltofta har på 1860 talet hittats en mundering till en sådan häst offrad till Krigs-guden, för lycka i kommande strider, denna mundering ligger till allmänt beskådande på Hitoriska Musseumet i Lund Vidare har hittats en vid Vätteryds-fältet i Sösdala, och en i Sjörup vid Bosarps sjön, samt en med tvekan vid vägomläggningen mellan Göingeholm och Häglinge, några värdesaker togs tillvara medan andra försvann. Vidare har en fågel i silver med inlagda ädelstenar tillvaratagits på Bosjökloster. Dessa fynd tror forskarna omspanner en tidrymd av tvåhundra år inom folkvandringstiden. Dessa offrade munderingar bevisar att överfall och strider förekommit under denna period. Vad Nunnäsfyndet beträffar har man kanske lockat ut dem på udden för att sedan avskära landsidan och därefter nedgjort dem när tillfälle gavs. Så har man gjort med vilda djur på denna plats från hedenhös fram till Vargskallen på sjutton aderton hundra- talen.