

BAGARE NILS OLSSON COLLIN

1891 inflyttade bagare Nils Olsson Collin från Västerstad, och familjen bosatte sig som hyresgäster vid Marknadstorget på Hörby öster.

Bagare Collin hade troligen fått arbete hos bagerimästare Göran Wiberg.

Den 17 november 1895 avled Göran Wiberg och den 21 september 1896 hölls auktion på tomt, byggnader och lösöre.

Storgatan nr 1, där både bageri och affär låg, köptes av bagare Collin som redan den 10 oktober samma år sålde det till hökare Magnus Liljeroth.

Nils O. Collin var född i Södra Rörum den 5 oktober 1846 och hans hustru Sissa Nilsson, född den 10 maj 1857 i Huaröd.

Den 11 mars 1897 flyttade familjen Collin till byn Friggestad i Västra Vrams socken.

Den 25 augusti 1898 flyttade de åter till Hörby och bosatte sig på nr 6 o 21.

Bagare Collin hade köpt en obebyggd tomt av Sven Larsson. Här lät han bygga boningshus och bageri.

Den 17 februari 1898 arrenderade han ut bageriet till Per Eskilsson som dock misskötte bageriet och affären. Collin upphävde arrendet redan den 9 augusti samma år.

Collin beslöt att sälja tomt och hus men ingen ville köpa det och då fortsatte Collin med bageriverksamheten.

Nils och Sissa hade sex barn: Anton född 17 juni 1880, Gottfrid född 7 februari 1884, Bror Emil född 15 maj 1886, Ruth född 16 maj 1888. Dessa barn födda i Västerstad. Ester född 13 november 1891, Edvard född 5 augusti 1895. Båda födda i Hörby. Två av barnen flyttade till Nord Amerika. Anton den 24 februari 1898 och Gottfrid den 21 augusti 1902,

Nils O. Collin fick massor av brev från pojkarna i Amerika som lovordar det nya landet. Han började fundera på om även han och hans hustru samt barnen borde flytta dit.

Den 16 mars 1900 sålde Collin till handlare Fritihof Malmström 5/4368 mtl som låter sin broder Erik Gustaf Malmström ta hand om bageriet.

Nils O. Collin med hustru och barn flyttade i början av 1900-talet till Kanada. Långt senare den 8 januari 1930 sände pastorsexpeditionen i Hörby dubbelt flyttningsbetyg till Kanada för Nils Olsson Collin och hans hustru Sissa.

Collins fastighet i Storgatan köptes omkring 1912 av mösseskräddare August Häggelin.

Se även sidorna 6 och 18 i dokumentet Hörby- från by till köping. Del 17.

Av. Per-Gunnar Mörck augusti 2024.