

Äldreård slutet av 1940 talet - 1950 talet
 Mianen som jag vill tala om. Mormor
 Johanna född 1876 var lite liten hon var
 på Ramlösa brunn några gånger. Under
 kriget första år ¹⁹⁴⁵ var hon hos mor hjälpte
 henne passa mig. Far va i militärhärtst.
 1948 blev hon allt klenare hon var hos
 oss i perioder. Hennes hjärta lungor mm
 hade tagit stryk. Hon vistades då i sitt
 hem i Henset. Familjen ordnade då på
 egen bekostnad hjälp i hemmet dygnet
 runt. Tant Olga från Ånus. lejde hon
 bodde hos dem passade upp dem lagade
 mat. Morfar kunde inte hjälpa till så mycket
 han hade bara ledsyn. Han gick till
 affären handlade bar in ved. allt var
 obekämt ingen toalett ingen dusch bara
 vatten kallt varmt vatten värmdes på spise
 Denna hjälp varade till 23 juni 1949
 mid sommarafton. Hon dog i sitt hem.
 Detta blev svårt slag för morfar Mormor
 dog tant Olga flyttade hem till Ånus
 Någon månad senare blivit senil och
 chockad, han hade rivit ner gardinerna
 rivit i trasor, slagit sönder saker, var
 rent förvirrad. Kattorna hade rivit
 sönder gardinerna sade han. Men några
 katter hade han inte. Mor som enda
 dotter fick ta morfar till läkare men
 vad var att göra. Han fick ta han

med hem. Mor fick bädda till morfar i
 finrummet Matsalsbord stolar äkte ut i salen
 sängen bäddades mitl på golvet. Morfar kissade
 på sig han var dement i högsta grad. Mor
 hade mycket bekymmer med all tvätt, Koka
 i grytan i bryggkruket Trättmaskiner var ej
 uppfunna ~~Mor~~ Morfar hade natten till dag
 därjör skrev doktorn ut morfin på flaska
 som mor gav honom flera gånger för att
 han skulle hålla sig lugn. Flaskan med
 morfin stod på diskbänken helt oläst
 Mor sade till mig det rör den inte den
 är morfars Idag skulle en sådan flaska
 varit inlåst med dubbla nänglås Några
 månader gick mor kunde ej klara av att
 passa han. Inte fanns det äldre vård
 långvård i kommunen Vi ble anvisade plats
 i Kalmar Växjö Höganäs. I Höganäs
 var det privat regi 6-8 sl. på salen.
 Mer eller mindre sjuka förvirrade. Det
 var inte så lätt besöka honom det
 var ej många bilat slutet av 40 talet
 morbror Nils Morbror Olof hade bil.
 Vi hade ingen bil. Vi morbror Nils ~~hade~~
 hade lantbruk morbror Olof hade affar
 vid Tomelilla. så lätt var det inte men
 1 gång i månaden. försökte någon ta sig
 till Höganäs. Morfar slutade sina dagar
 i Höganäs 1951. län.

5

Radio.

Morfars- mormor hade radio med lurar
kristallapparat Lurarna kunde delas så
vi kunde höra ~~2~~ två på samma gång. Mor
far hade sådan apparat men utan lurar.
Gustav Nilsson var granne snickare
tekniker Gustav hade gjort högtalare som
satt i ett hörn. Masontskiva med hög-
~~talare~~ talaren i mitten. Vi fick en sådan av
Gustav så vi hade musik radio i hela rummet.
Gustav Nilsson var far till pojkar-
na Gustavsson Anders - Halald byggmästare
i Hörby. Gustav Nilsson var min morfars
på nära håll. Min mormor Gustav Nilsson
slutade sina dagar vid midsommar 1949
det blev tomt för en 10 åring.

(4)

Kriget - Krigsbarn.

I början av 1940 talet kom till Sverige krigsbarn. De skickades från krigets färor till Sverige. Det var mest finska krigsbarn men även från Tyskland. Paris, de senare bara för någon månad för att äta upp sig hos svenska familjer. Finland sände sina barn för en längre tid flera år en del återvände men kom senare tillbaka. Tragedin måste vara stor påtrötande för de finska familjer som sände sina barn hit till Sverige med kapp om halsen med deras namn födelsedatum. Flertal barn återvände vid krigets slut till Finland 1945. Jag fick en ny kusin. morbror Olof Helga var handlande i Skåne-Tranås, de tog emot en liten flicka som de efter kriget adopterade. Hon bor kvar i Sverige med sin familj.

(5)

Emma - Socialen 1950 talet i Malmö

Kriget var slut del var början på 1950 talet. många var arbetslösa i städerna. Min uppfattning är att äldre damer i pensionsålderna hade svårt med mat bostäder. Vi brukade säga att vi hade många släktingar i staden som vi knappt visste om. Det var söndags-eftermiddag hemma i Bessinge, någon knackade på dörren ~~far~~ far öppnade. Utanför dörren stod en taxichaufför med en liten tant. Mor kom fram konstaterade att det var en kusin till min mormor hon hette Emma. Hon tog i hopplöshet tåget till Hörby för sina sista pengar. Taxirevan från

Hörby till Bessinge fick far betala. Mor kokade kaffe. hon fick stanna hos oss några dagar. Hon förstod ej att öppna för de som ville hjälpa henne i Malmö, Far försökte förklara att de ville väl men det ville hon inte tro på. Emma stannade hos oss några dagar en väska packades till henne. hon reste vidare till en annan ~~stakt~~ släkting i Bjälkhult ~~far~~ Far gav henne 100:- bel. taxi till Bjälkhult. 100 lappen tog hon emot hos oss men lämnade i Bjälkhult dit jag fick cykla hämta den. Emma återvände till Malmö avled några år senare. Hon förstod ej den lilla Sociala omvårdnad som tanas

(6)

Polio Barnförlamning var på 40 talet 1950-talet en fruktad sjukdom. Idag är det bara udda fall. 1949 drabbades två stycken som vi kände av denna sjukdom. De blev helt eller delvis rullstolsbundna. De blev förlamade men levde i många år. Tekniken förskningen var redan då snabb. Vaccin togs fram alla vaccinerades 1991. Hoppas denna sjukdom är besegrad. TBC som var svår när jag var barn har forskarna även besekrat. några fall om året. Jag minns när jag fick höra talas om poliofallen hur jag reagerade för faran. Jag kröp in under mjölkbordet höll för öronen så slapp jag höra vad de vuxna talade om. vilket strutsen men till vilken nytta. Vi bodde senare granne med ~~en~~^{en} ena poliodrabbade handikappade rullstolsburna är därför inget konstigt för mig. Alla ska ha lika värde här i livet.

(7)

Min mor har berättat om en man som stal till sin ko. Høet på kärret hade slagit var stackat för att torka, på natten bar gubben hem det torra høet till sig. Alla visste vem det var men ingen sade något. Gräset var vitt där stacken stått så det var inget att ta fel på. Gubben blev gammal men begravningen hölls i Östra-Sallerups kyrka. Prästen höll då följande avskeds tal. När andra sov så vakade han när andra vaknade hade han vad andra saknade. Detta är sant sagt i böjan på 1900-1910 talet.

(8)

~~Ena~~ Björkstam.

Arbetslöshet - Producera

Lägga i lager.

Vem ska köpa alla varor?

Utbudet är för stort för lönerna
mer vill ha mer. Lönen till alla lön-
tagare förvaltas på olika sätt. Jag
tror inte om så alla löntagare fick
samma lön. att det löste gåtan. Vi
får alltid en klyfta mellan de som
har mer - mindre. Rik-Fattig kalla
det vad ni vill

Fattig- Rik är kanske vad man gör
det till Fattiga. rika kommer nog alltid
finnas. Vi hade det ej så fattigt under
kriget att vi ej hade mat på bordet. Stads-
befolkningen hade det värre där fanns
inte så mycket att odla på Kolonij-
lotter blev modernt för att dryga ut jöden
Våra pengar räckte till det utbud av
varor som fanns. Stort utbud av varor idag
därför behövs fler pengar större löner.

Skal man under kriget var det för att
människor grisen, kon skulle överleva ej
som i dag att alla vill ha lika mycket
Olika klirr i kassan kommer alltid
finnas.

En episod om stöld till kon