

Lite historik om kolonilott 137 på Påskliljegången Norra Koloniområdet Simrishamn.

Enligt information jag fått ta del av arrenderades lotten av Knut Åkesson vars söner vid hans död i början av 2000-talet överlät den till Karin Hansson som då var ordförande i Koloniföreningen.

2004 inleddes ett projekt mellan koloniföreningen och flyktingmottagningen i Simrishamns kommun där Anna Hellborg var flyktingsekreterare. Det syftade till att underlätta integrationen för framförallt de kvinnor som kom (från forna Jugoslavien?) och bl.a. ge dem möjlighet att odla egna grönsaker. Simrishamns rödakorsförening blev tillfrågade om de kunde "sponsra" ett nytt nätstaket kring lotten och blev på så sätt också delaktiga i projektet. Jag kan minnas att rödakorsare gick till lotten för att dricka kaffe och utbyta erfarenheter med invandrarkvinnorna.

Det fanns ett "skjul" på lotten som nog mest tjänat som redskapsbod. Det har berättats för mig att boden flyttats dit från Tobisborg där den var glasskiosk under somrarna. När jag 2009 övertog arrendet fanns glassluckan kvar, det var rätt praktiskt att laga kaffe och annan förtäring till gäster på uteplatsen genom den!

En tid efter integrationsprojektet blev lotten benämnd "Livsträdgård", vilket förkunnades med en skylt vid ingången. Det fanns mycket doftande kryddörter, ängsblommor och höga gräs planterat som var vilsamt att promenera bland för livströtta själar. Det starkaste minnet från denna verksamhet var nog att jag fick forsla bort minst tre säckar ruttan fårull som lagts i en grop, lär vara välgörande för fötterna att "bada" i. Pantersniglarna trivdes också utmärkt under ullen.

Sen jag övertog kolonilotten har jag renoverat stugan som har fått nya väggar, tak och golv och senast byggts ut till dubbla storleken vilket innebär att den är 8 kvm stor nu. Har jag lust finns det möjlighet att övernatta i den. Jag är glad för att odla och trots att den är bland de minsta lotterna på området innehåller den både äpplen, päron, vindruvor och fikon. Grönsaker och bär förstås samt gurka och tomater i växthuset.

Jag trivs väldigt bra i min koloni!

Kristin Karlsson