

Skrivet av Kurt Persson i april 2019

Ousby 12

Jag heter Kurt Persson och är född (1946) och uppvuxen på fastigheten Osby 12 (Nuvarande Hagadalsvägen 2) och jag tänker berätta lite om fastigheten och de som bott där under 1900 talet.

Under 1800 talet var fastigheten benämnd gatuhus och hade först betäckningen Ousby 11 som sedan blev ändrad till Ousby 12. Huset ägdes av Osbyholms Säteri och användas som bostad åt arbetarna.

I början av 1900 talet bodde torparen Nils Svensson (född 1823) på Osby 12. Han var änkeman sedan 1884 och avled den 16/11 1909.

Den 18/11 1909 flyttade August Svensson in. Han var född 1878 i Fulltofta.

August Svensson Köpte huset och cirka 12 tunnland mark 1910 av Osbyholms Aktiebolag för 5.600:-- beläget från bäcken som kommer ifrån Lyby-backen och ut mot Lybyvägen.

Min mormor Maria (1875-1959) och morfar Georg (1877-1946) var födda i Gudmuntorp och gifte sig 1900. Morfar var Träsko- och toffelmakare, vilket även hans far hade varit. De bosatte sig på en fastighet i Statten Hörby nr 23. Morfar Georg köpte Osby 12 av August Svensson i mars 1914 för 8.000:--. Med på flytten var då deras dåvarande 6 barn: Axel (1899), Helga(1902), Ester(1906), Emma(1908), Alma(1910) och Ebba(1912). Senare fick Maria även Ivar(1916) och Klara(1918).

Vid sidan om lantbruket tillverkade Georg träskor och tofflor, vilka såldes bl.a. på marknader runt om i trakten.

I början av 1920 talet sålde Georg av mark längs med dåvarande Lybyvägen (nuvarande Hagadalsvägen) från smedjan och uppåt till folk som byggde smedjan(Åberg) och villor.

1938 Köpte morfar en villa På Osby 14, nuvarande Timotejvägen 17. Mormor och Morfar flyttade dit och min moster Ebba flyttade hem dit och hjälpte sina föräldrar. Hon bodde kvar där tills hon avled 1978.

Sonen Ivar bodde i Villa Lugnet på Hagadalsvägen 25 där han hade snickeriverkstad och bedrev en rörelse omfattande snickeri med mycket trapp- och fönstertillverkning mm. Han var även slöjdlärare vid skolorna i Östra Frosta under många år

Min far Birger Persson(1909-1992) och mor Ester(1906-1994) köpte Osby 12 1938 för 12.000:-- och flyttade från Snogeröd nr 3. Med på flytten var deras dotter Birgit(1933).De fick sen mig Kurt(1946).

Far föddes i Tjörnarp och flyttade med sin far Oskar(1888-1956) och mor Hilda(1885-1964) till Köinge nr 5 år 1911.

Skrivet av Kurt Persson i april 2019

Farfar Oskar var son till Karna (1852-1927) som var servitris och har gett sitt namn i arv till Karnas Backe i Hörby. Karna var bosatt i Statten nr 2, Hörby nr 15.

Mor o Far drev det lilla småbruket med fyra mjölkkor, en kviga, en häst och några gödsvin samt lite höns, gäss o ankor. Far arbetade vid sidan om lantbruket som kampanjarbetare på hösten. Till en början vid Järnvägsstationerna med sockerbetslastning som var på väg till sockerbruken och därefter under många år vid sockerbruket i Örtofta. Totalt var det under 42 år(1935-1977). De flesta åren var hans syssla vågmästare med vägning av betor och betmassa. Därefter vägde han konservärtor i Örtofta om somrarna. Jag vet inte om det var för Findus eller Felix räkning. Därutöver hade han säsongarbete vid Hörby Ringsjöstrand. Sysslorna var bl.a. rengöring av stranden från tång m.m. samt lövräfsning och gräshuggning. Varje år skulle även badbryggorna sättas ut på våren och tas in och lagas på hösten. Under vintern högg de ner träd och buskar. Transporterna skedde med häst fram tills då han köpte en traktor omkring år 1960. Far spikade liksom morfar tofflor, dvs. bytade ut de nedslitna träbottnarna mot nya, till familjen, släkt o grannar.

1954 tvångsköpte kommunen marken för 44.000:-- för att de skulle bygga ålderdomshemmet Hagadal. Därefter arrenderades marken tills där blev byggt ålderdomshemmet och villorna bakom mot Klövervägen och Slåttervägen.

Inflyttning av pensionärer ifrån Headal till Hagadal skedde i november 1960.

År 1997 sålde sterbhuset byggnaderna på Osby 12 till en lärarinna.