



Långaröds skola

Skolhuset stod färdigt 1848. Barnantalet var stort, och en del barn från utbyarna fick inhysas i gårdarna i Långaröd, eftersom de hade så lång skolväg.

Skolan behövde så småningom sättas i bättre skick. Det förkom en hel del kontroverser med skolemästaren, som hette Borggren. Man underkände hans kompetens, och menade att det förelåg även andra "allvarliga skavanker" på hans person. Efter förhandlingar med honom var han villig att avgå, om församlingen byggde ett hus åt honom. Ett hus uppfördes också på Långaröds grustäkt. Efter sitt avsked sysslade Borggren med att dra upp plantor för trädgårdar och sälja fröer. Huset, som nätt och jämt motsvarade den tidens minimifordringar, brann ner den stränga vintern 1888, men då var makarna Borggren döda.

Efter att Borggren avskedats valdes Rosenberg till lärare i Långaröd. Då nu socknen hade kompetenta lärare och lagliga skolhus, beslöts den 15 mars 1864 att åter söka statsbidrag, som tidigare hade förvägrats. Samtidigt bestämdes, att torpare och husmän skulle vardera ett dagsverke verkställa vedhuggningen vid skolorna. Eldning och städning ansågs skolbarnen själva kunna utföra.

I Långaröds socken skötte länge samme lärare både folkskolan och småskolan, den förra under vintermånaderna, november-mars, den senare under månaderna april-maj samt september-oktober. Vid ett enskilt samtal med en skolrektor i Riksdagen berömdes detta system som det bästa av alla. Men då riksdagsman Nils Nilsson i Skärhus anhöll att av denna pedagogikauktoritet få ett likalydande skriftligt uttalande, genmälde

denne, att det icke gick an, enär det ju var emot tidens pedagogiska åsikter.

1880 byggdes skolan i Långaröd ut. 1892 förfäktade inspektör Segerberg i Lund, att det nu var nödvändigt att även bygga en småskola i Långaröd och Buus. Småskolebarnens antal uppgick nämligen till ca. 40. Skolrådet avstyrkte inspektörens förslag men beslöt i stället att utöka lästiden med en månad. Eftersom skolan i Långaröd fordrade en grundlig reparation, beslöt stämman den 3 maj 1899, att ytterväggarna skulle rivas och ersättas med väggar av tegel. Arbetet kostade 556 kr, men erforderliga körslor utfördes av sockenborna i proportion till fyrktalen. (Enl. röstlängd.)

Den 3 juli 1918 beslöts, att en småskola skulle byggas så snart normalare tider inträdde. Lokal för småskolan skulle förhyras hos Magnus Hansson i prästgården mot en årlig hyra av 200 kr. Fr.o.m. 1919 infördes undervisning i kvinnlig slöjd, 4 tim/vecka varje lördag.

Den 29 september 1920 behandlade stämman ett förslag av folkskoleinspektören "till ordnande av sockens skolväsen". Frågan gällde byggande av ny skola i Långaröd eller Öneköp. Då man inte kunde enas, blev de inget beslut i ärendet, och så fick man tills vidare hyra lokal för småskolan hos Magnus Hansson, som även åtog sig att ordna lokal för konfirmanderna.

Det kom att bli sammanlagt 11 sammanträden, innan man kunde enas om att bygga en småskola. Beslutet togs 3 februari 1926, och skolan byggdes 1928.

I över 20 år kom sen att diskuteras byggandet av ny folkskola i Långaröd. Bl.a. diskuterades var

GAMMALSTORP

skolan skulle byggas. Men så äntligen stod den nya skolan i Långaröd färdig till höstterminens början 1959.

Vid kyrkostämman den 1 mars 1907 diskuterades en skrivelse från folkskoleinspektören, där de heter:

Då samtliga lärarebostäder i socknen äro långt under det medelmåttiga och inte alls motsvara de krav, som kan ställas på en tjänlig bostad, får jag härmed anmoda Långaröds skoldistrikt att åt samtliga lärare bereda tidsenliga bostäder och på samma gång betona, att ett skoldistrikts rätt till statsbidrag beror av tillhandahållandet av tjänliga lärarebostäder. Och så är det ju tydligt, att dugliga lärare icke vill söka och stanna i skolor av den form, som Långaröds skoldistrikt funnit lämplig, men som för lärarna är den minst önskliga, då till den ofullkomliga skolformen kommer otidsenlig bostad, torde det vara nödvändigt, att ofördröjligen åstadkomma behövliga förbättringar.

Önskligt vore också, att ytterligare en folkskola inrättades, t.ex. i Önnköping, såvida inte distriktet skulle finna det lämpligt, att vid de nuvarande folkskolorna inrätta småskolor.

Nils Larsson Folkskoleinspektör

Lärare i Långaröds skola

Borggren	1848-1846
Rosenberg	1864-1866
Lars M. Lundström	1866-1906
Albin Rehnström	1903-1906 vikarie
Alfred Lundfors	1906-1015
Isedora Johansson	omkr. 1910 vikarie
Amalia Strand	1915-1919
Johan Hultèn	1919-1922
Emma Lindkvist	1919-1949 småskollärare
Albin Gullbrandsson	1922-1965
Marta Forsberg	1928 -? tjänstgjorde i klass 3-4
Ann-Mari Ohlin	1949-1992 småskollärare
Inger Håkansson	1953-1956 klass 3-4
Knut Sjögren	1959-1994 började i nya skolan
Bruno Westerlind	1966-1972
Eva Gunnarsson	1975-1998 speciallärare
Kjell-Åke Åsfält	1976-1985
Ann-Britt Ohlsson	1977-1994 Ö. Sallerups skola upphörde 1977

Andra lärare som tjänstgjort längre perioder i Långaröd.
Gustav Korsdahl, Agne Ohlsson, Margareta Sennerdahl, Virve Tynnemark, Carina Andersson, Ingela Fors, Eva-Mona Håkansson, Per Hagberg, Helen Eriksson, Birgitta Walter, Katarina Bengtsson, Ylva Harnold, Britt-Lis Åkesson-Lindgren, Per-Anders Persson.