

Marken där Fritidsgården ligger i dag ägdes år 1914 av syssloman Oskar Appelgren. En tidigare ägare var Nils Jeppsson. Han var en liten tjock och korpulent herre som höll sitt tjänstefolk i strama tyglar. Gården som han lät bygga fick gaveln mot gatan och framsidan mot gårdsplanen, för att hans fruntimmer inte skulle ödsla tid på att se efter vem som kom på gatan.

Appelgren ägde nu marken ända ner där Karnas backe kom att ligga och skogen intill. Han arrenderade ut marken till bagaremästare N. Aug. Leijon, som tillsammans med en kompanjon åkte till Malmö, och köpte dansbanor, skjutbanor m.m. efter Baltiska utställningen och byggde upp detta. Året var 1914. Namnet "Karnas Backe" lär ha kommit till av att en mycket omtyckt servitris hette just Karna. Annars var namnet på tivolit "Hörby Tivoli".

Näste ägare till tivolit hette fru Persson och bodde på Hörby Norr. För att komma in i "Karnas backe" fick man först lösa entré av Sven "Brännvin" Nilsson. Entrén var år 1921 för vuxen 25 öre och för barn 10 öre. Ville man dansa fick man lösa dansbiljett av bagaremästare Nils Nilsson. Väl uppkommen till dansbanan skulle man lämna biljetten till en herre som hette Berglund.

Tivolit såldes sedan till bröderna Lindsten i Kristianstad, som moderniserade och gjorde allt för att få tivolit på fötter då det var nere i en svacka. Folk tyckte att här var alldeles för surt och fuktigt om kvällarna och de drog sig för att gå hit. De engagerade fina orkestrar såsom "Gilles" från Stockholm och "Zandens" från Kristianstad. Från Hörby hade man orkestrarna "Zinters", La-Sirena och "Frostatrion". Detta var i början av 1920-talet. Många politiska möten avhölls i "Backen" Har fanns talare som Branting, Master Palm, Staff Amalteamannen, Hinke Bergegren m.fl.

Många av landets bästa sångare uppträdde flera gånger i "Karnas Backe", har kunde man få höra Edvard Persson, Sven-Olof Sandberg och "Skånska Lasse". En mycket omtyckt hörbykomiker var stationsskrivare Ville Olsson som verkligen kunde roa sin publik.

Siste ägare till tivolit hette Folke Nilsson som när han tillträdde döpte om backen till Folkes Park. Uppe på backen fanns en byggnad som inrymde servering och garderob. Här kunde man köpa sig en Finlands pilsner och cigarr om så var påkallat. I denna byggnad tränade bröderna Rosvall lindans under vintertid. De kallade sig för "GiralDOS Brothers" och var erkänt norra Europas förnämsta lindansare vid denna tid.

På den tiden, då tivolit hade sin höjdpunkt, arrangerades det en cykeltävling som gick runt den östra Ringsjön med start och mål i Karnas Backe. Kanske en förlöpare till nutidens Ringsjön Runt. En av de som var med och arrangerade dessa tävlingar var urmakare Holmberg.

Källa: Boken, Berättelsen om Hörbys förvandling de senaste 150 åren, av Henry Olsson