

1676.

Även Adelsmän kunde i dessa tider råka illa ut. Jörgen Krabbe känd i våra bygder för att genom byten och köp utvidgat Fulltofta till den Herrgård den en gång var, och än i dag är. Han var Dansk adelsman och ägde gods i Skåne såväl som i Danmark. Detta förhållande rådde för de flesta adelsmän här i skåne, gårdar och gods, fasta förmögenheter vilka de inte kunde realisera. Följden blev att Adeln svuro Svenska kronan trohet, en trohet som man förstår blev mycket svår att leva upp till, med svåra konflikter för sitt eget samvete, och de risker som togs om någon förbindelse upprätthölls med vänner eller släkt i Danmark. Denne Jörgen Krabbe ägare till Fulltofta gods anrättades tillsammans med flera andra, misstänkta för samröre med Snapphanar och Danskar. Exekutionen ägde rum på stortorget i Malmö, under viddiga former. I september 1676 voro svenskarna med få undantag utdrivna ur skåne, ~~med undantag för Malmö~~ av större platser var det endast Malmö, som vid denna tid ännu försvarades av dem. Danskarna upptog nu insamlandet av Furage till sina truppers underhåll, och kungliga ridfogdar tillsattes. I Hörby socken utsågs bonden Måns Hackssen i Råby (en man som vid flera tillfällen omnämns i mellanskånes historia från denna tid). Antagligen var det på hans initiativ blev utlyst den 8 sept. 1676 och i kallelsen användes Danske kungen Christian den femtes namn, här uppmanades och befalldes alla män inom Frosta härad mellan 20 och 60 år att att hålla sig i beredskap Med bössor, spjut, grepar, och på stänger fastsatta liar, så att de skulle vara redo, när hans Danska Majestät kallade dem. Vidare skulle ^{svenska} alla soldater som deserterat från sin armee' skulle infinna sig hos den Danske Kungens ridfogde. De som kunde sköta gårdar skulle få sådana att ~~sköta~~ bruka, de andra skulle vid dödstraff infinna sig i det Danske lägret och göra krigstjänst. Löftet om gårdar lockade nog inte många ty ingen klagade bittrare än de som hade gårdar, beroende på allt det röveri kringströvande armekårer företog, båda sidor voro säkert lika goda kålsupare när det gällde att roffla från almogen i vårt härad. Byamännen i Ousbyholm klagar att de som bodde vid den stora allfartsvägen, alldrig hade vare sig mat åt sig själv eller till sina djur. Hade bonden två hästar toq någon antingen svensk eller dansk den ena