

1938-39

Voro mycket bra år för vårt folk. Kostnaderna för husbyggen voro låga. Timmpengen var inte hög men vi fick mycket för våra pengar. Men efter krigsutbrottet i augusti 1939 blev det en kraftig höjning av levnadskostnaderna. Samtidigt började inkallelserna att göra sig påminda detta till stor del på grund av att det Finsk-Ryska kriget utbröt i 1939-1940 efter svåra förhandlingar i Moskva utbröt kriget utan krigsförklaring den 30/11 med en del svenska frivilliga, med fem Gloster gladiatorflygplan, vidare fick Finland låna en del bofors- luftvärns artilleri till försvaret av städerna detta gjorde, att sedan dessa kom på plats utfördes inte så många flyganfall mot tätorterna som i början. Men som finnarna kunde slåss de voro rent fantastiska Detta så länge deras förband voro någerlunda intackta, och bristen på närvapen ersattes med mod. Här i Hörby hade man stora insamlingar av varma kläder och fruar och unga kvinnor stickade Halsdukar, ansiktsskydd, vantar m.m. Det var en del svenskar som gick in som frivilliga i Finska armén. Några från vår by. Bland annat en man som hette Thure Mattson, Han var med under vinterkriget och blev kvar under revanchkriget 1941 - 44. under denna tid låg han vid Hangö. Finlands förluster blev under Vinterkriget blev 19,756 stupade 3273 saknade! 43,557 sårade. på hemmafronten dödades genom flyganfall 600 och 3273 skadade civila genom de ryska flyganfallen. De Finska beräkningarna av Ryska förluster var ca. 800:000 man. Många Finska soldater som blevo invalider, blev vår tids stora förlorare, deras invalidpensioner voro mycket små och det fanns många, med så hemska ansiktskador att de inte kunde visa sig för folk, Man satt i sina hus på landet och i lägenheter i staden och gick inte ut innan det blev mörkt, tillika med stora ekonomiska problem Alla Svenskar har dessa människor stupade och invalider att tacka för sin frihet. Jag låg på 4 i Hässleholm vid denna tid med Krigsplacering i Finja Och då vi hörde i nyheterna på morgonen, att Finland hade kapitulerat gick luften ur oss. Jag såg denna dag, officerare och värnpliktiga gråta. Och Finlandia spelades hela dagen, mellan nyhetsbulletinerna.