

Hörby Bränneriförening . Inrättades 1872, jorden omkring Hörby var lämpad för potatis odling och odlades i stor skala.

Ännu finns det gamla brännvinsmagasinet bevarat.

Kvarnar. Gästgivarens mölla, i dag kallad benstampen i St. Olofsgatan.

Den har varit krosskvarn för det förr intilligandet sädesbränneriet, då kallades gatan brännerigatan. Därefter blev bränneribyggnaden snickerifabrik men nedbrann genom åsknedslag på 60 talet.

Kvarnvik var från början prästgårdens Koggemölle och fick endast mala till prästen. Men blev sedan kommersiell och utökades med sågmölla.

Pehr Lars mölla, är den gamla valskvarnen numera ägd av Lokalföreningen byggd 1845-46. Men öster om denna finns resterna av en mycket gammal kvarn med en ännu synlig kvarndam.

I Ousbyholm finns ännu den gamla skattekvarnen, vilken byggdes av Gälkare Thord på Bosjökloster redan 1088. strax nedan om mot slottet har funnits en vattendriven såg och ett tröskverk även vattendrivet.

I Slagtofta har i den gamla dammen (numera förstörd vid framdragandet av den nya E 66:an) har funnits Vaddmalsstamp, ett litet mejeri. Vidare finns i bäcken som kommer uppifrån mossarna strax innan skjutbanan resterna efter en kvarn. Man ser ännu kvarndammen och resterna efter en backstuga strax intill. I bäcken ^{för kvarnen} mot Lågehus och Kruddarehus ligger rester efter tre skvaltkvarnar.

I Flusteret har även i forna tider legat en vattenkvarn, och i mitten av 1800 talet gjordes några rötdammar vars rester ännu syns.

Strax ovan om finns även resterna av ett gammalt spinneri, även detta var vattendrivet.

Hörby socken består av 5,727 hektar är 282 sjö och kärr.

Härbys folkmängd var 1805 1257 innevånare. 1875 2685 innevånare. 1908 1,451 innev. Socknen och Köp. hade 1 jan 1949. Landskommunen hade 1854 samma år På Hörby sockens historiska område finns samma år 4,844 personer.

Hörby nr. 19 ligger norr om nr. 18. Grundmurat hus med bolabräder i gott skick.

Hörby nr. 20 låg nordväst om nr. 19. Är ett Münsterskrivareboställe i grundmurat med bolaväggar i dåligt skick troligen sammanslagen med en mycket gammal gård från en tidigare bysamfällighet.

Nr. 22 ligger strax intill södergatan som den på den tiden kallades, aldeles bakom Nr. 23. Numera Fogelbergs skoaffär; 22:an hade dåliga uthus i bolabräder samt var grundmurat och var Münsterboställe.

Nr. 23 var grundmurat med bolabräder sedermera ombyggt till korsvirke med tegel.

Nr. 15 ligger intill den gamla Gästgivaremöllan bestod av grundmur med bolabräder och korsvirke.

Nr. 14 ligger öster om gästgivaremöllan nr. 16 bestående av Bolabräder och är grundmurat.

Nr 16 Var gästgivarens kvarn finns omtalad som kvarn på 1500 talet. Men h säkert varit kvarn i en annan form kanske tusen år tidigare.

Längre upp i ån ligger ännu två kvarnar från denna tid. Den första tillhör prästen i Hörby och har liksom prästgården nr. 2. Under senare tid Kvarnvil och var även försedd med såg för bolabräder o.d.

Ännu en bit uppe i ån finner vi en föregångar till denna prästamölla där man ännu i dag kan se det stensatta dämmet och stenarna som burit vattenhjulet. Även denna kvarn ^{har/} legat på prästgårdens jord.

På byallmanningen bakom gästgivaregården itill ån ligger det gamla fattighuset ett hus med grundmur och klineväggar.

På den östra sidan om torget ligger det 1696-97 byggda tingshuset. Byggt i korsvirke med tegeltak, men var redan efter 70 år genom takdrop och en mycket sank tomt i så dålig kondition att inget rum kunde användas.

1767 byggde Hans Ramel sk. ByggeHans efter beslut på samma tomt ett stort nytt tingshus med en rumshöjd av 3,5 mtr. 20 mtr. långt och 12 mtr brett. Tråkigt nog fick Ramel inte bygga om tingshuset som han ville, utan det lades på samma vattensjuka tomt och mycket av det gamla timmret fick återanvändas.

Hörby nr 5 ligger på den södra sidan av Råbygatan 1/8-dels hemman .

" Nr. 6-21 består av 4 hemman " norr om bygatan och 2 söder om densamma De norr om ligande är i dag Peterssens möbelaffär nr 6 och 21 Hallqvists läderhandel. Hemmanen voro på 1/32 -dels stycket. Delvis klineväggar men även korsvirke med tegel i bra skick, med en för den tiden ganska stor fruktträdgård, liggande på den norra sidanom gårdarna. Hemmanen söder om bygatan ägdes nr 6 av Nils Jeppson och 21 av änkan Anna Persdatter byggnaderna voro av grundmurade bolahus om vardera 1/8 respektive 1/16 dels mantal.

Nr. 7 låg även söder om bygatan mitt för Hallqvists läderhandel enbit över brännerigatan, numera ST:Olofsgatan, Münsterskrivareboställe. Byggnaderna voro grundmurade i övrigt bolaväggar i gott skick.

Nr 8 ägdes av Tore Jönsson byggnaderna av grundmurad, korsvirkes och bolaväggar med ganska stor trädgård. Beläget norr om bygatan.

Nr 9 ligger strax vid sidan om och var ett Münsterskrivarboställe, Grundmurat med bolaväggar, enl utsago i dåligt skick, utan större trädgård .

Nr 10 ligger på den södra delen av Bygatan en bit längre upp mot öster på andra sidan om en bäck vilken kommer från vad vi i dag kallar Ekeboda Gården är troligen en av de äldsta och den har hetat Sådeberg, namnet finns omtalat i Hörbys tidigaste historia. Byggt i korsvirke med tegel.

På den södra sidan längre ner mot ån till ligger Hörby nr.11 byggt i korsvirke med tegel.

Nr.12 ligger nordöst om, strax intill nr 11. Detta hade varit ett postbondehemman i dåligt skick med klineväggar. Ett av de sämsta i byn, beroende på att ägarinnan varit änka i många år och ej klarat av skötseln riktigt

Nr 13 ligger väster om nr.12 ett grundmurat Bolahus i ganska gott skick.

Nr. 17 ligger ännu en bit väster ut och utgjordes av en kringbyggd gård liksom de flesta andra. Grundmurat med bolbräder i skapligt skick.

Nr. 18 brukades av två bönder, med grundmurade bolaväggar, blev sedermera bränneri. Ligger intill ån på den västra sidan om St:Olofsgatan. På den tiden Brännerigatan.

Lindqists spannmålshandel som ligger i Råbygatan. Tidigare ägare
vara
var handl. Thorsson vilken ansågs ha Hörbys skarpaste affärsman.

Gamla Slagtoftagården har funnits i denna form sedan 1795. På gården
" " "
bodde på 1600 talet en Pennemager. Han gjorde gåspennor vilka såldes
i Skåne och Danmark. I ett av uthusen fanns på 1870 talet inbyst en
Slagtofta ~~XXXXXX~~ by ~~XXXXXX~~ fanns redan 1465.

början 1900
Nygatan i ~~XXXXXX~~ på ~~XXXX~~ talet på höger sida ser vi Erikssonska fast
tigheten. Mjñörs skoaffär och Sallrots sybehör. Till venster en mode
affär, polisstationen, Christersons repslageri och Sundblads ölscapp.

Hästtorget i början på 1900 talet med samrealskolan och hantverks
den samt den fastighet som sedan blev Hanssons matservering.

Hörby tingshus och järnvägshotell byggda på 1880 talet.

Hörbybryggeri startades 1892 av Ola Andesson, vidare ser vi den gamla
stenbron som är den samma i dag. Ett av de gamla tvätthusen döljer det
tredje brokaret.

Storgatan under en marknadsdag, då inte torget för smågrishandeln inte
räckte till.

vid
Gamla torg ~~XXXXXX~~ en torgdag 1902. På bilden står en dam i gul klänning
det är bankdirektör Heimers hustru som hör gör sina inköp. ~~XXXXXX~~ vidare
syns den gamla torglyktan som strax innan inköpts från Kongens-nytorv
Står
i Köpenhamn. Finns renoverad i Museumets trädgård.

Västergatan under Frosta Härads Kontraktslantbruksmöte den 8 juni 1901

" " "
Bilden föreställer Dröften i dag Storgatan. På höger sida ser vi slak-
tare Månssons hus med affär på nedre våningen, därefter guldsmed Rosenber
gs, i huset ovanom har varit värmestuga, missionsbokhandel, bageri och Kaffé
Närmast intill torget Tjyvåhålet och ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ bagare Wibergs
fastighet. Bild. från 1860 talet.

Barsebäck 2 Ystadvägen 4.

I fastigheten har bedrivits slakteri med tillverkning av charkuterivaror, under tiden från byggnadsåret till, dess att ransoneringen började under andra världskriget. I huset har funnits charkuteriaffär för försäljning av tillverkade produkter, tillika med torghandel.

Björnstorp 39 40

Byggs av Henrik och Elida Hjort, vilka bedrev herrekiperings affär i Hörby under många år.

Björnstorp 41-42. Byggt av tandläkare Nils Frostner, Hörbys förste tandläkare.

Björnstorp 50 På platsen har legat, Palms kaffe, och Palms Hatt och Mössaffär. Nedanförl mot gamla torg den Nelsonska fastigheten . Med Jinsasport, ett ölkru öppet för kreatursmarknaden, för avslutning av ingångna avtal, detta var gammal tradition. I huset låg Hörby bokhandel och tidigare Wibergs bageri med affär. Ett mycket fint gammalt hus, troligen har här legat en gård och då man rivit uthusen, har boningshuset avänts som gadehus , men gjorts iordning med korsvirke på andra våningen. Här bodde redaktör Nelsson och hans fru, som var barnfödd på platsen.

Nedanförl mot söder låg en speceriaffär, vilken var en filial till en lanthandel i Häglinge, nedanförl låg Lundgrens leksaksaffär.

På motsatta sidan om Nygatan. Låg Gustav Liljas speceriaffär och fru Åkerholms leksaksaffär, Henrik Hjorts Herrekipering. Eskilstuna-boden en järnaffär och därefter Jordbrukarbanken. Huset byggt av herrskapet Von Sett på Ousbyholm, som ålderdomshem, för som det står bättre bemedlade änkor, kallades under många år Höga hus.

Per Mörks gård är de ombyggda resterna av gamla Hörby nr. 4

Jag började min bana inom affärsvärlden där 1934 . Det var en stor affär med den tidens mått, vi ämtade ca 100,000 ägg i veckan som skulle synas putsas med sandpapper och packas i andra lådor. För att sedan skickas med tåget till Stockholm.

På torgdagarna kunde det på gården hålla ett 60 tal hästskjutsar. Alla dessa hästar skulle dessutom in i stallarna.