

Föreningslivet Hörby.

Hörby hade på 30 talet ett verkligt kanonlag när det gällde fotboll. Det bestod av fantastiska spelare, som även i dag kunnat stå rycken mot vilka lag som helst. Den mest namnkunnige blev väl min skolkamrat Karl Johan Frank. Kalle var fantastisk och det laget som hade Karl-Johan med segrade alltid, så var det redan i skolan. Kalle fortsatte med sitt fotbollskunnande i Hörby I.f. som vid denna tid hade Arvid Lundin, som ledare och denne man var en verklig eldsjäl (hur orkade han). Han basade även för den fria idrotten Redan innan det var ljus på söndagsmorgnarna var Arvid ute. Han brukade ha en man som körde en Harley, med sidovagn där de hade kalkvatten i en spann med vilken de snitslade gatorna med en borste för olika lopp, som senare på dagen skulle löpas.

Men nu skall jag beskriva fotbollsspelarna i Hörbys fotbollslag.

I mål Bror Bagare, Olsson.

Backar Hugo Nilsson, Vulkare.

Arne Hallgren, Skräddare. Dessa voro utbytbara, av gammal och ohejdad vana, de voro legender på dessa platser. Arne kröp liksom ihop skottögonblicket och om det träffade perfekt flög bollen ner till motståndaremålet.

Hugo lutade sig bakåt då han sköt, han satte in en väldig kraft i skottögonblicket, men såg lite dåligt, varför motståndaren efter några möten med Hugo inte gärna gick på honom, för det hände att han missade bollen och träffade motståndaren. Sedan hade vi lagets eleganter Pelle och Nisse Walter. Om det funnits proffsuppköpare på den tiden hade de kunnat gå långt inom fotbollen. Båda kunde skjuta en deseketas från 30 meters håll med förvånande resultat. Ytter spelade John Tjäder, Ingen kunde ligga i vändningarna som han.

Sedan fanns det spelare som kunde sättas in på flera platser och voro verkligt kvalificerade för detta. Stig Tjäder, Nils Sköld, Samt en som blev köpt av Hälsingborgs I.F. Karl-Johan Frank, men trivdes inte där utan blev spelande tränare i Perstorp under många år. Kalle var ett bollgeni utan like, han kunde göra vad han ville med en fotboll och kunde nått de verkligt stora pengarna om han velat. Det var många bud efter honom efter kriget. Men kalle var inte den man tvingade till något, han var en kändis på den tiden.