

På grisatorget fanns vid denna tid en man vid namn Lundberg bördig från Fulltofta. Han hade en Länsmansmansmössa på huvudet och hade även dennes befogenhet, ordning och reda skulle denne man hålla ibland 100 talet skjutsar, med burar på, innehållande smågrisar, ett säkert många gånger hopplöst arbete, trots pondus och tordönsstämma. Alla bönderna ville hålla till där det var lättast att lasta smågrisarna och där uppköparna rörde sig. Ibland då det var ont om grisar eller priserna på torget var höga, kunde man se smågrishandlare springa långt ner på söder hoppande upp på vagn efter vagn, av karavanen med skjutsar lastade med smågrisar, för att göra affärer med bönderna innan de kom fram till torget och fick reda på priset. Detta var förbjudet, och de som föll för frestelsen, körde sedan direkt till den bilen vars ägare de fått handpengar av. Här uppstod ofta bråk om det överenskomna priset, alltid hade någon hört fel pris, kanske mer eller mindre mot sin vilja. Andra bönder som motstod frestelsen under färden fram till torget, gav dem också gärna en känga för olämpligt handlande. Men det var verkligt bistra tider så femti eller tjugofem öre mer på en kull grisar, kunde betyda ett helt kilo kaffe mer att handla med sig hem. Så småningom brukade uppkomna problem lösas av parterna, någon brukade då bjuda på en halv bier i Jinsas port. (Denna låg där numera Bojertz porslins & presentaffär ligger.) Stället var vid denna tid livligt frekventerat, Fru Andersson som innehade nämnda port sållade noga agnarna från vetet, med andra ord var man något påstruken, så blev det ingenting, Ett annat välbesökt ställe var den runda bekvämlighetsinrättningen, omgäven av några gamla häggbuskar som åtminstone under blomningstiden förtoq den värsta stanken, som många besökande människor enligt naturens ordning var skuld till. Den stora fördelen var då den fanns, att den till sin uppgift var effektiv, att alla visste var de skulle gå då behoven gjorde sig påminda. I dag finns inte någon kommunal inrättning för att lösa dessa problem. Det är inte allt som går framåt.