

## Händelser i Hörby.

Kyrkan byggdes med ganska bestämt årtal 1145 av Karl Stenmästare vars stenmästare-märke var solkorset. Den helgades till ST.Lars.

Biskop Absalon hade vid denna tid Hörby som sitt län. Eftermälet är att han var lika mycket Viking som biskop.

Hörby län övergick senare under medeltiden till Daphre-herrit. Dapre betydde den sorgsne? Ett härad skulle ställa drygt hundra man som soldater till Kungens förfogande. Därav namnet Här-rad.

Landebogen från 1536 skrevs efter reformationen i Skåne och Danmark, detta för att tillvarataga Kyrkans, skatt i tionde och kvicktionde gentemot sockenborna och att inte prästerna fick mer än vad de hade rätt till.

Efter freden i Roskilde 1658, fick Hörby två män som kom att sätta sin prägel på vår by nämligen prästen Hans Hanssen Bruhn och Gästgivaren Karl-Wilhelm Pohl. Båda blevo av Karl den X för någon gjord tjänst under tågen bälten beviljade privilegier. Herr Hans på kyrkan och Gästgivaren på Gästgiveriet. Vilket för prästens del slutade med själförvållad katastrof, mycket tack vare hans obändiga hustrus sätt att behandla byinnevånarna. Gästgivaren blev så småningom rehabiliterad och blev efter sin död begravnen inne i kyrkan.

Under de Danska krigen i Skåne 1675-79 med Svenskarna led Hörbys sockenbor fruktansvärt, till stor del beroende på att socknen låg emellan fästningarna i Malmö och Kristianstad. med allt vad det innebar i frågan om truppförflyttningar och där armeerna i kraften av sina vapen tvingade fram det absolut sista som kunde ätas för befolkningen som vid denna tid alltid svält .

Snapphanarna voro också en ständig oroskälla under krigens sista år då de blevo, från att ha varit Danska patrioter, rövare och stigmän som gick på skogen. Detta blev de därigenom att ingen vågade ha med dem att göra År 1658 redan avbrändes Lyby mosse, därför att folket i våra byggder inte som det står i gamla skrifter fick vara ifred för de Stigmän och vilda somdär höll till.