

Hur sjukvården i Hörby vuxit fram.

Under äldre tider var det kloka gummor och gubbar som hade hand om de som blevo och var sjuka och de vanskapta, som man på den tiden kallades för, om man var till kroppsligt avvikande. Då sökte man de kloge, av vilka en ansågs ha en innre kraft, som dessa hade förmåga att hjälpa de sjuka.

Man ansågs även ha förmåga att betvinga andra mörksens krafter, att vara dem behjälpliga genom besvärjelser eller andra sedan hedenhös brukande föreställningar. Vi har i våra trakter många ned-tecknade föreställningar inför släckt vänner och den del av menigheten som ville närvara.

De mest otäcka seanserna utfördes vid de avrättningar som på den tiden utfördes inför allmänhetens ögon, detta i avskräckande syfte. Då avrättningen var verkställd, rusade många av de närvarande fram för att ta vara på blodet innan det rann ned i sanden, detta ansågs ha stor kraft mot obotliga sjukdomar som fallandesot, Sinnessjukdomar, maran, samt de flesta andra sjukdomar som edet ej fans bot för.

Man kan ännu på sina ställen se där vidskepligheten härskat, genom de ställen man trätt människor mellan ett par lutande stenar, med älvkvarnar i.

Dessa voro då förberredda genom offer i Älvkvarnarna med fett och blod, ja man kunde använda mycket till dessa offer bara man trodde på det.

Man gick på kyrkogårdarna om nätterna och tog stark medicin i deras tro. Många gånger läkte sjukdomarna ut och de sjuka blev kanske bra eller något bättre, men det var nog inte något som hade med dessa omtalade mediciner att göra. Men det finns i vår natur många växter (ja de flesta) som vi fortfarande utnyttjar, men de flesta är köpta på Apoteken i dag.

Men jag tror att våra förfäder i den riktigt gamla tiden, kunde dessa med sitt kunnande, veta vilka växter som de behövde mot sina åkommer.

Sålunda vet vi att uppe vid Hästäng har sedan urminnes tider funnits två översilade ängar, med status av allmänlig, där det odlades läkeväxter för de närmsta byarnas befolkning. Detta ända fram på 1900:talet och var en källa för apotekets anskaffningar för växter för medicinskt bruk. Änn i dag finner man på vissa kartor med tecken för biologiska fridlysta växter.