

Vad Länsmän beträffar tillkom dessa på 1300 talet. För att på 1600 talet kallas för Kronolänsmän. De voro bestämda män och lagens yttersta led som skulle verkställa arresteringar och leta upp brottslingar, de voro förvisso inga veklingar.

^{Ostra och}
I Norra Frosta finner vi en släkt som kom att leva i byggen under ganska lång tid nämligen den till Häggenäs i Fulltofta från Håstad

inflyttade Kronolänsmannen Jonas Krook född den 28/7 1805. Död i Hörby 3/8 1880.

Gift med Ingrid Johanna Nilsson född 20/5 1797 i Lund. Död den 13/12 1880 Hörby.

Samt deras son Bengt Georg Justus född 16/6 1836 i Fulltofta även han blev Kronolänsman, och köpte och byggde om gården som ligger med utsikt över hela Hörby, Georgshill. Denne man hade med hela Hörbys organisatoriska uppbyggnad att göra det är förvisso lättare att tala om de föreningar och nämnder han inte var med i, än i de han hade del i.

Han hade genomgått Lunds Katedralskola tog studenten vid Lunds universitet. Antogs som volontär vid Ystads Dragoner, begärde avsked 1855.

Avlade vid Universitetet examen för Rikets Kammar och Räkenskapsverk samt utnämndes till Kronolänsman 1860. samt firade 1903 50 års jubileum som statlig tjänsteman, och fick år 1905 guldmedalj för Nit och Redlighet i rikets tjänst.

Hans son Karl Georg Jonas Krook, Född den 21/1 1888 blev Vetrinär i Hörby och tjänstgjorde bl. a. som besiktningsvetrinär vid föreningen Skånska Andelslakterier.

Han var gift med Dagmar Enfenia Albertina Lundgren född 1893 18/5 i Högseröd. Död den 20/6 - 1963.

Deras son var Bengt Karl Georg Krook född 11/11 1917 i Hörby. En av de djärvaste i vårt gäng. Blev Jaktplanspilot redan i början av kriget en av dem, som för vilken inga hinder fanns. Blev avstängd för överträdelse av säkerhets bestämmelserna flera gånger, men då läget åter blev spant

Blev han åter inkallad, han var en av de tuffaste bland de tuffa, och det var ju den sortens folk vi behövde, under detta skede av kriget. Som kompis var han fin, att han sedan hade sina ideer var ju naturligt med det psyket, att inga hinder fanns.

Bertil Persson.