

## Något om Hörby i gammal tid.

Då man sysslar med bygdens historia och många människor på cirklar och andra underhållningsprogram, undrar hur man på den tiden egentligen hade det med sin försörjning på sina gårdar i Hörby socken, skall jag försöka tala om hur omständigheterna var här i risbygden, som mellanskåne då kallades för. I kyrkotabellerna över det tionde som bönderna på den tiden betalade i skatt, finns säkra uppgifter på antalet djur av varje slag som innefattades i detta. Sålunda fanns i socknen år 1810, 300 hästar och 100 oxar, 300 kor, samt 400 ungdjur och 700 får. Fem år senare 1815 fanns i socknen 310 hästar 90 oxar, 400 kor, 500 ungnöt och 600 får. På grund av att prästerna fick ollonfläsk och ej ville ha något annat finns ej grisar upptagna i redogörelsen. Det där med ollonfläsk var alltid det stora ~~bekymret~~ därför, att dessa grisar voro halvilda och försörjde sig själv i ekeskogarna ledda av en "Vaktehöre". Problemen var med denna del av tiondet, att ollon i större utstäckning fanns endast vart fjärde år. Därför var det alltid mycket bråk mellan bönderna och kyrkan om detta därför, att på den tiden fanns det inte mycket som i prästernas hushåll ifrågan om delikat smak kunde ersätta detta. Vissa år blev det så mycket ollon, att man på Ousbyholm tog emot 4 till 500 grisar från Lunds stad vilka drevos hit på våren och tillbaka på hösten. "Vaktehörrarna" voro en utsatt grupp, ty det var nämligen så, att om det stod för många boke-träd som voro ollonbärande och de gamla galtarna åto förmycket av dem fingo de ont i huvudet, samt blev berusade och då fingo dessa pojkar sota för detta, med svåra skador av galtens betar.

Med vänlig hälsning

Bertil Persson