

Något om husen och människorna vid bygatan.

Bilden återger några hus vid bygatan som den kallades och såg ut i medio av 1800 talet. Huset på vänster sida nr 6-21 hörde till postbondehemmanet redan på 1740 talet. Men den som först kallade sig postmästare i Hörby, var född i Skartofta och konstituerades för tjänsten enl. anteckningar i häradets tingsbok den 26 juni 1806. I denna står, att jag J.Lövfengren förpliktigar mig på det kraftigaste, att förvalta inför Kongl. Maj:t och dess postdirektion. Tryggeligen kan och vill ansvara. Föed av Lövfengren omhänderhavda medlen gingo kronofogden Jean Barfot och prosten Weibull i borgen.

Men många hade tidigare kallat sig postmästare i Hörby bl.a. en Pehr Möllerstedt vilken varit fänrik i Svenska armén.

1809 nämnes en Georg Malmsten, vilken lät tingsrätten veta att han köpt hemmanen 6-21. Han engagerade sig starkt i 1809 års statsvälkning och meddelade till sina överordnade, att han på sin centralka i byn hade möjlighet att angiva misstänkta personer. Några år senare sålde Malmstengården till bokhållaren på Ödvedskloster för en köpeskilling av 1:111 riksdaler och tituleras i kontraktet Malmsten Postinspektör i Hörby. Därefter kommer Författarinnans man som han kallades, Christian Benedictsson, han var född i Landskrona år 1822 och var mjölnarson. Blev postexpeditör 1841 och efterträdde Lövfengren som postmästare i Hörby vilken befattning han innehade under 34 år. Han hade varit gift med Matilda Beata Andersson sedan 1851 och hade med henne 5 barn. Hon dog 1865 och därefter ingick Benedictsson ett nytt äktenskap med Wiktorias Maria Bruzelius som då var endast 21 år gammal. Hon var hans bästa väns dotter och enligt vad man kan läsa mellan raderna voro de nog inte så intresserade någon utav parterna. Men Wiktorias fader var nog den på tryckande parten, troligen var det ekonomiska problem som låg bakom.