

## Slagtofta by.

Torshills hage var på sin tid livligt frekventerad och ett av den tidens utflyktsmål. En gammal dam omtalade, att hon i sin ungdom suttit i en berså och under kaffedrickningen, då en nyligen ditkommen man för dem talade om för de församlade att första världskriget hade brutit ut. Det var som om solen gått ned för alltid, berättade hon. Kriget blev också dödsstöten för Torshill som nöjesplats. Sedan blev det Karnas Backe som blev Hörbybornas utflyktsmål och samlingsplats.

Men vi hade ännu en nöjesplats nämligen i Slagtofta på andra sidan om Slagtoftadammen uppe i backen fanns i äldretider kapplöpningsbana med hästar och galloptävlingar med dessa. Man tvålade in grisar för att sedan försöka fånga dem, med grisen som vinst, Ännu i min ungdom var denna plats livligt frekventerad på söndagarna och lördagskvällar. Nils Andersson var positivt inställd till att Hörbys familjer utnyttjade den vackra platsen (som i dag är spolierad av vägomläggningen). Han brukade komma dit åkande i Scharabang med kusk för att inspektera området, så att inget otillbörligt försiggick. Han var en duktig man hade Skånes finaste besättning av den kända Eayreshire rasen och hans besättning var känd över hela landet. Han var den man som under sitt liv innehaft de flesta kommunala uppdragen i Hörby och Landstinget i Malmö och i Malmöhus län, Det torde ha rört sig om mellan 30 och 40 olika uppdrag. Då han 1902 fyllde 50 år blev han hyllad av samtliga föreningar och nämnder, samt privatpersoner på Hörby Hotell. Under den Danska tide fanns det en Pennemager som bodde på den äldre delen av Slagtofta gården. Man gjorde Gåsapennor, vilket på den tiden ansågs för ett bra yrke, i början på 1600 talet. Första belägg för slagtofta by är 1281.