

Svar till undrande angående den gamla torglampan som står i museumets trädgård.

Den inköptes från Köpenhamn 1894 i samband med att Hörby blev municipal-samhälle och fick i borgerligt avseende egen förvaltning, och för att höja byns anseende, som vid denna tid hade tingshus, läns sjukhus, järnväg, apotek, tingshus, sparbank, telegraf och telefonstation, egen tidning, missionsbokhandel, pantlånekontor, två konditorier, cigarraffär samt tolv bagare, köttbes, byrå och äktenskapsbyrå.

en gästgivaregård och ett järnvägshotell. Detta var inte dåligt med en befolkning på 1185 själar.

Så varför skulle byn prydas med en gaslykta från Kungens nytorv i Köpenhamn, vilken så småningom försågs med en hängande överdel och elektrifierades, till den store Bismarkliknande lykttändarens stora sorg.

Sedan förändrades inte bilden av blickfånget på torget på många år, men vad som sedan följde var, att en mörk vinternatt på fyrtiotalet hände följande. 1912 Westerlund hela den yngre delen av byns korvhandlare, stod som vanligt denna vinternatt i full snöstorm som vanligt under lampan från Kungens nytorv och sålde sin korv och varm buljong. Då kom en fruktansvärd vindstöt som tog överdelen av lampan och denna föll ned på platsen där Westerlund korvvagn skulle stå.

Men samma stormby som rev av lampans överdel, kastade vagnen med Westerlund över torget till Holms port. Ingen människa blev skadad, men lampan blev ju inte vad den varit. Så stod den några år, till den efter renovering blev uppsatt i trädgården på vårt fina museum, där den pryder sin plats.

Alla gamla föremål, hus och backar
vägar, byar med sina namn har sin
historia.

Med vänlig hälsning
Bertil Persson.