

Torshills Backe.

Midsommarafton firade Hörbyborna i Torshills hage och hade så gjort under flera hundra år. Hagen låg i närheten av Lybyvägen och hade varit samlingsplats under midsommarfesterna för dåtidens befolkning, men har troligen varit en gammal offerplats under hedatiden, vilket ringarna av sten som legat på platsen. Själva namnet Torshillshage borgar med all säkerhet för detta. Det har säkerligen varit en plats där Frostingarna samlats till midsommarblot. Platsen domineras av en stor backe so kan vara en Ättehög, till utseendet är den mycket lik en sådan. I dalen nedan för fanns en dansbana, med syrenbersåer. Skrothandlare Ander Larsson viken på sin tid kände den mellanskåska bygden väl, Omtalar att här träffades allt folk från Hörby med sina madakorgar med nya, pantofler och sill från Limhamn och var hemmalagd. Men ibland var det dåligt väder så man inte kunde gå till Torshills hage på kvällen och då var hela midsommaren totalt förstörd, Så fortsätter gubben, vi fick ej glömma lommeplöntan för den lilla nubben den gav extra stämningåt den kvällen. Det var Viktigt att sillakärringarna kom till torget i Hörby någon vecka innan midsommar annars fanns det ingen inlagd sill att tillgå. Man kan riktigt se på Larssons glimt i ögat erinrar sig grisatorget med bara sillastånd från Gavaregatan till Palms Hatt och Mössaffär, tvärs över torget på båda sidor, med början Av Björklunds, Fru Welander, Sillakatrina, Samt i regel två andra från Limhamn. Sedan kom Homberg's från Kristiansta vilka även handlade med vilt. De voro fyra bröder. Sedan fylldes det på med tillfälliga fiskhandlare från olika håll. Så det fanns 14X16 fiskhandlare på torgdagarna. Särskilt under Sill och Ålatider. Under de första årtiondena spelade olika orkestrar till dansen, men sedan var det Hörby hornorkester som efterträddes av järnvägstjänstemännens musikkår, musikanter i denna kår var bl. annat. Ville olsson, och Nils Bäck, för kaffeserveringen stod Johannes Nilssons fru Anette på Hörby söder. För serveringen svarade två flickor en från Årröd och en annan från Slagtofta. Kaffet kostade 25 öre pr person.