

Lanthandlare I Kilhult

Någon gång på 1840 talet hyrde en smålänning, som jag tror hette Jonas. En del av nuvarande Folke Anderssons boningslänga och startade den första affären i Kilhult, sedemera uppförde han en del av nuvarande Jöns Hanssons fastighet och flyttade affären dit och hade Ola Lundberg som bokhållare.

Affären övertogs sedemera av Lundberg som gifte sig med Per Anderssons i Elmhult dotter Hanna och drev affären en del år. Jag vet ej hur länge. Hanna Lundbergs broder Sven Persson innehade då Lundbergs ställe i Elmhult och så bytte de så att Lundberg fick stället i Elmhult och Sven Persson affären i Kilhult som han drev till sin död. Jag tror det var 1910 då hans sterbhus försålde den till mejerskan Ingrid Nilsson som drev affären några år men gjorde en del förluster i samband med krigstiden så hon måste lägga ner affären och sålde fastigheten till Jöns Hansson.

Någon gång på 1890 talet uppförde en vid namn Karl Bengtsson en del av Helga Olssons nuvarande fastighet och startade affär där men det gick ej utan fastigheten såldes till Sven Persson som sedemera sålde den till Nils Olsson (Helga Olssons fader) som startade affär där sedan Ingrid Nilssons affär slutat. Helga Olsson övertog sedan affären och drev den en längre tid. Den är numera nerlagd.

Någon gång i slutet av 1800 eller i början på 1900 byggde en handlande vid namn Löfstedt den fastighet som har ägts av Anna M Nilsson, och startade affär där, läget för affärsrörelse fick väl för den tiden anses bra där fanns då två smedjor, som hade de flesta av socknens lantbr., som kunder och så mejeriet.

Efter några år försålde Löfstedt fastigheten till Olof Olsson som drev affär där i några år. Han inköpte ett jordområde av Per Andersson i Kilhult och i detta ingick även den tomt som mejeriet var byggd på. Mejeriföreningen hade endast städjekontrakt på tomten och det kom att gälla som sista inteckning i den av Olof Olsson inköpta jorden, och så gjorde Olsson konkurs och fastigheten skulle försäljas exekutivt. För att rädda mejeriet fick dåvarande kassören Jöns Olsson i Bylycke inköpa samtliga Olssons fastigheter. Affären hade Olsson före konkursen arrenderat ut till Bengt Bengtsson som gemensamt med sonen Anders Linderos drev affären i åtskilliga år tills den överläts till J.S. Liljegren.

Emellertid flyttades vägen, och vägen från Linderöds vägen, (drogs in från allmänt underhåll) så Liljegren byggde nytt affärshus vid Linderödsvägen och försålde gamla affären till bostadshus som det är nu. Liljegren försålde den nya affären till Bondesson, som lade ner affärsrörelsen och så blev kilhult utan affär.

Berättat av Olof Jönsson
Harphult