

## Hyacintgången 117

Vår historia på Hyacintgången 117 började sommaren 2009 då Frida Karlsson förvärvade kolonilotten. Föregående ägare var Nils Holgerssonskolan. Jag och min sambo/särbo André Thorbjörk hade barn som gick på Nils Holgerssonskolan och vi ingick i deras arbetsgrupp för kolonilotten. När vi fick höra att den skulle säljas nappade vi direkt. Vi tyckte att det var rofyllt och härligt att tillbringa tid nere på kolonin och kände att denna guldklump vill vi inte släppa.

När jag köpte kolonin fanns en mindre redskapsbod samt trä däck som är vid sidan om vår stuga idag. De första åren när våra två yngsta barn var små gick mest tiden på lotten åt till att röja upp och sätta vår prägel på tomten. Det gick några år och en önskan om att bygga en stuga på tomten infann sig. Detta för att ha det lite mer bekvämt när vi var på lotten, vi ville kunna förvara fika, mat, samt övernatta där. Vi ansökte om bygglov och fick det beviljat. Efter det tog vi hjälp av min pappa och vi påbörjade bygget av stugan 2014. Stugan blev sen klar sommaren 2015. Stugan är vinterisolerad och vi har el indragen. Nu har vi vårt egna lilla paradiset på jorden.

2016 utlyste koloniföreningen en tävling "Simrishamnsgrinden". Vi behövde en ny grind till kolonin, så det var bara att anta utmaningen och låta fantasin flöda, vi ville knyta an till Simrishamn och havet. Det var då vi kom på idén med "Sillar", Simrishamn är känt som en gammal "sillastad".

2018 byggde vi till stugan med en mindre redskapsbod / "utedass". Där inne har vi en enklare Porta potti toalett för att ytterligare bättra på bekvämligheten på kolonin.

När jag flyttade från kommunen 2022 på grund av utbildning och nytt jobb, köpte min sambo/särbo André stugan av mig. Han äger och driver butiken Vintage24 här i Simrishamn, därav blev han kvar när jag flyttade. Nu pendlar vi mellan två orter och är så glada över att vi haft möjlighet att behålla kolonin inom familjen.