

– Det var inte en tillfällighet att vi blev kolonister, säger Claes Jansson då vi en underbar sensommardag sitter på terrassen på Lotta och hans kolonilott på Hyacintgången. Claes är idag ensam om att föra familjens talan eftersom Lotta har uppdraget att passa barnbarn. – Trots att Lotta är Simrishamnstös så var hon till en början inte på något sätt intresserad av koloni utan det var jag som långt om länge fick min vilja igenom, säger Claes. Lotta eller som hon egentligen heter Eva-Lott är barnfödd i Simrishamn, dotter till fotografen Stig Eldh och Claes är Kivikspåg. När kolonin så småningom blev verklighet blev den i våra barns ögon ”pappas lekstuga”.

Med tiden har däremot kolonin blivit ett gemensamt intresse. Vi är inga stora trädgårdsmänniskor, men vi odlar lite av vart till husbehov. I ett tillbyggt drivhus odlar vi vindruvor. I övrigt njuter vi av blommor och grönskan och naturligtvis av området som sådant. Nära till stan och nära till hav och natur. Då vi köpte kolonin fanns på tomten vad man påstod vara områdets största persikoträd, men tyvärr gick det sjukdom på trädet så vi var tvungna att ta bort det.

Lotta arbetar som sjuksköterska i Ystad har hundar som sitt stora intresse och numera är det Cocker Spanieln Isa som är hennes stora hobby. Claes som sedan något år tillbaka njuter pensionärens frihet har bland annat en bakgrund som inredningssnickare vilket kommer väl till pass då någon kolonist behöver en bänk eller annat träarbete på tomten, i övrigt är han en hobbysamlare av rang, nostalgiprylar, vykort, filmaffischer, lokal konst mm. – Jag har ingen direkt struktur på samlandet men jag har lätt för att bli intresserad av gamla ting, säger han med viss blygsamhet.

Även om vi bor på Kivik så är vänkretsen till största del i Simrishamn och kolonin har blivit en naturlig samlingsplats för trivsamt umgänge och det går inte många dagar på året som vi inte besöker lotten.

Lotta & Claes Jansson
Åke Palmgren med pennan