

Hörby

bulletin

I den svenska tidningsfloran finns det mycket skrivet om Hörby. Här ett axplock.

Den 20 dennes avrättades i Hörby enkan Elna Olsdotter, vilken medest gift avdagatagit 2:ne fina män. Enkan fråntogs ett spädt barn, vilket hon framfött i fängelset.

Korrespondenten den 28 december 1861.

Vid jordschaktning på gamla marknadsplatsen i Hörby för plantering till nya torget, som där kommer att anläggas påträffades sistliden måndag, ungefär 1 ½ under jordytan, skelett efter en fullvuxen människa. Det hade synbarligen legat åtskilliga årtionden i jorden, ty av kroppens mjuka delar fanns ej ett spår kvar, och ej heller något av kläderna med undantag av skodonen, som vore tämligen väl bibehållna. Antagligen har ett mord här blivit begånget och offret för detsamma nergrävt.

Under de forna stora marknaderna i Hörby lär den plats, där ovannämnda skelett påträffades varit upplåten åt kringresande akrobater och dylika vagabonder, som där plögade hava sina tält uppslagna.

Eskilstuna tidning den 30 december 1884. Förmedlat av Eslövs tidning.



Marknadstorget.

Elektriskt spinneri är anlagt i Hörby. Kraften tages från ett vattenfall på 1.600 meters avstånd.
Norrlänningen den 25 oktober 1890.

För uppvigling å folkmöte i Hörby har socialisten A. Danielsson från Malmö blivit dömd till två månaders straffarbete.

Helsingen den 7 januari 1892.

För omkring hundra år sedan rasade inom hela Skåne en storartad boskapspest, som alldeles utrotade kreaturen i vissa trakter. Vid denna tid bodde i det s. k. "Battahuset" vid Löberöd en smed, "Battasmeden" kallad, vilken sökte rädda sin enda ko, genom att giva henne ett nattvardsoblat, som han smugglat undan, då han begick nattvarden i Högseröds kyrka.

Härför åtalad, dömdes han till döden och halshöggs på marknadsplatsen i Hörby, vilken plats på den tiden begagnades till galgbacke.

En sägen förmäler, att delinkventen, då han utfördes till avrättningen, yttrat att om hundra år skola mina ben åter komma upp i dagsljuset. Besynnerligt nog lär verkligen denna spådom hava gått i uppfyllelse, ty för några år sedan påträffade man vid grävning av marknadsplatsen ett människoskelett just på den plats, där gamla personer uppgiva att "Battasmeden" blivit begravnen.

Norrlänningen lördagen den 26 november 1892.

Häromdagen avled helt hastigt pigan Anna Olsson från Espinge sedan hon framfött ett foster. Liket hade lagts i kista och för värmens skull nedsattes den i graven och då nu kistan öppnades, möttes man av en hemsk syn, ännu ett barnlik låg hos den döda. Anna hade dött av fosterförgiftning, sedan hon först fått ett barn. Hon hade nu således fått tvillingar.

Hörby Posten får stå för sanningen i den mystiska historien förklarar sammanhanget med det sist födda vara den, att barnet framfötts "först sedan det förmodade liket blivit nedsatt i graven".

Anna Olsson skulle alltså ha blivit levande begravd.

Eskilstuna tidning den 11 augusti 1893.

Sista ruset.

Torparen Nils Persson från Södra Rörum besökte i torsdags Hörby torgdag där han överlastade sig av starka drycker, att han blev redlös, varefter han i detta tillstånd inbars i en loge tillhörande gästgivargården. Då man i söndags vid middagstiden öppnade dörren till logen, befanns Nils Persson liggande framstupa och – död.

Bergslagsposten den 26 augusti 1893.

Östra Skånes torvströfabrik belägen vid Satsserups järnvägsstation brinner sedan i går afton klockan halv elva. Alla släktningsförsök hava hittills visat sig fruktlösa. Det antända torvströlagret bildar ett ofantligt flammande bål, vars lågor synas vida omkring.

Själva fabriksbyggnaden har redan nedbrunnit och därigenom anses faran för själva torvmossens antändning undanröjd.

Ytterligare 5 byggnader äro hotade. Torvströlagret anses skola brinna i ett par dagar. Den nedbrunna fastigheten jämte maskiner m. m. var försäkrade i bolaget Svea för 26.000 kronor.

Korrespondenten den 6 december 1894.

Andelsslakteri i Hörby.

Under ordförandeskap av landstingsmannen Nils Andersson i Slagtofta har här idag (18 mars) hållits ett av ungefär 100 personer besökt möte, varvid beslöts att ett första klassens andelssvinslakteri skulle byggas i Hörby. En interimsstyrelse utsågs att verka för teckningen som skulle anses bindande så snart 10.000 kronor tecknats. Teckningslistorna skulle indragas den 10 maj.

Korrespondenten den 19 mars 1895.



Åskan antände och förstörde i söndags egendomen Thorshills byggnader, tillhöriga avlidne handlaren Sven Thorssons arvingar i Hörby. Två kalvar och bandhunden brändes inne.

Motalaposten den 1 juli 1895.

Köpingfrågan i Hörby.

Styrelsen har hos K. M:t hemställt att ett område av Hörby socken om ungefär 91 hektar benämnt Hörby municipalsamhälle måtte skiljas från Hörby socken för att bilda egen kommun med köpings fri- och rättigheter samt på grund därav jämte eget fattigvårdssamhälle även som bilda eget skoldistrikt.

Korrespondenten (Landskrona tidning) den 21 november 1896.

Hörby nya kyrka kommer att invigas nästa söndag.

Korrespondenten den 16 december 1896.



I fredags då tåg nr 2 Hör – Hörby järnväg kom i närheten av Fulltofta kom en präktig orrtupp flygande direkt mot skorstenspipan och föll död ned å lokomotivet.

Nya Norrlänningen fredagen den 5 februari 1897.



Järnvägslinjen Hör – Hörby strax utanför Fulltofta.

Jernvägen Hörby – Löfvestad.

Undersökningen av den föreslagna jernvägslinjen Hörby – Löfvestad är nu fullbordad. Enligt den verkställda utstakningen skulle den komma att genomstryka Östra Sallerup, Långaröds och Andrarums socknar.

Korrespondenten den 9 september 1897.

Nytt bränneri.

Landstingsmannen Nils Andersson i Slagtofta, lantbrukaren Per Jönsson å Oregården och C. de Neergaard å Karlsfält samt handlandena John Olsson och Jonas Winquist i Hörby ha för avsikt satt stifta ett aktiebolag med benämning Hörby bränneribolag, med ändamål att efter uppförande av ångbränner i Hörby eller dess omnejd därstädes idka brännvinstillverkning.

Aktiekapitalet skall utgöra minst 20.000 kronor och högst 40.000 kronor i aktier å 200 kronor. Bolaget har sitt säte i Hörby.

Korrespondenten den 4 juni 1898.



I lördags afton strax efter nyårsbönens slut sammanvigdes i kyrkan i Hörby redaktör Johannes Hall, tidigare medarbetare i Motala tidning, anställd i Skåne Eslövs Tidning, med fröken Ingrid Svensson. Vigseln förrättades av kyrkoherde Lundegård.

Motalaposten den 4 januari 1899.

1:a maj demonstration har i Hörby förbjudits.

Motalaposten den 6 maj 1901.

Förbjuden första maj demonstration.

I Hörby hade myndigheterna förbjudit demonstration första maj. N. O. Vester höll emellertid föredrag inomhus för de organiserade arbetarna.

Gotlands Allehanda den 8 maj 1901.

Stavningen är på vissa ställen gammalstavning, svensk stavning före 1906.

Du hittar fler referat från Svenska dagstidningar på tidningar.kb.se