

HÖRBY

från by till köping



Del 16 Centrum : 5

Efter laga skiftet började så smått handlare och hantverkare av alla de slag att flytta in i byn. Men tyvärr blev det för många av varje. En del klarade sig inte ekonomiskt utan gick i konkurs. Det fanns de som tidigt förstod att det inte skulle gå och tog kappsäcken och reste till Amerika. I husförhörlängderna hade prästen skrivit, rymd.

Men det fanns de som reste för att det inte fanns jobb. Det var kutym på den tiden att äldsta sonen skulle ta över efter fadern. De andra barnen fick antingen ta arbete som dräng eller piga.

Amerikabreven hem lockade allt fler att resa.

DOMINION-LINIEN

befordrar passagerare hvarje torsdag från Malmö och hvarje fredag från Köpenhamn öfver England till Amerika. Liniens ångbåtar äro de snabbaste, nyaste, största och för passagerare bekvämast inredda. På 7 dygn, 4 timmar hafva de tillryggalagt resan öfver oceanen. — Ångbåtarna hafva bestämda turer, så att ännu aldrig hafva passagerare fått öfverligga, eller klagomål vare sig i ett eller annat afseende ingått från de tusentals passagerare, som befordrats med denna linie. — Läkare och tolk medföljer hvarje ångbåt. — Närmare meddelar *Dominion-Liniens kontor i Malmö* eller liniens agenter i landsorten: spanmålshandlanden *A. Nilsson* i Eslöf och polisuppsyningsman *N. Holmkvist* i Hörby.

A. N. WIDEGREN,
Hufvudagent.

(R. t. v.)

Annonser i Eslöfs Tidning. Överst den 1 november 1882, underst den 7 mars 1883.

Till Svenska Emigranter.

Uti territorierna *Dakota* och *Manitoba* gifves det nu tillfälle för svenska nybyggare eller settlare att erhålla fritt och bördigt jernvägsland.

Dessa landsträckor äro belägna emellan 45 och 50 breddgraden, men det oaktadt är klimatet mycket helsamt och motsvarar ungefär vårt svenska.

Hvarje person, man eller kvinna, som tyllt 18 år, är berättigad till 160 acres, cirka 130 tunnland, mot endast en afgift af 50 kronor till landets uppmätning. Till följe den stora emigrationen upptages det bästa landet nästan lika fort som jernvägsanläggningen, hvarför det är rådligast att den eller de personer, som önska försäkra sig om tarmar med förmånligt läge, ej böra försumma det tillfälle som nu erbjudes och som inom kort kan försätta dem i en oberoende ställning.

Böcker och kartor med upplysningar om landet erhållas gratis på *Inman-Liniens kontor*, och sädeslag, växter på de uppodlade landsträckorna, finnas till påseende å *Laadskontoret, 32 Norra Hamngatan, Göteborg*, och å *kontoret i Malmö, Kajgatan*.

På oannämnda *Inman-Liniens kontor* samt hos dess agenter i landsorten erhållas biljetter för resa med *första klassens kongliga postångare* till Newyork för vidare befordran till destinationsorterna, *hvarst agenter emottaga emigranterna och visa dem landet samt lemna upplysningar om arbete m. m.*; men oaktadt alla dessa stora fördelar som hvar och en bör beakta, lemnas biljetten lika billigt, som på någon annan första klassens ångbåtslinie.

☛ Solida agenter önskas i landsorten.

För att försäkra sig om plats på båtarna, torde i god tid 10 kronor pr person såsom handpenningar insändas, hvilka afräknas när biljetten köpas.

Denna linies ångare medföra hvarken boskap, får eller svinkreatur.

Göteborg och Malmö i Januari 1883.

John Odell,
Kontor: **Köpmangatan 23.**

(N. Sk. 8. 50.)

Bilden på första sidan. Fyra glada brevbärare utanför poststationen i Hörby 1936. Källa: Postmuseum.

1849 inflyttade från Ljungby urmakare Johan Eriksson, född den 10 oktober 1823 i Stoby och hans hustru Charlotta Ahlbrectt, född den 16 juni 1811 i Ramåsa.

De hade barnen Johan Magnus, född den 20 april 1847 i Genarp, Ulrika Cecilia, född den 3 september 1849 i Hörby och Anna Maria, född den 5 mars 1852 i Hörby.

De blev hyresgäster hos åbo Thore Jönsson på gård nr 8 i Råbygatan. Johan Eriksson öppnade en urmakarbutik i Råbygatan, mellan handlarna C. M. Ljungberg och C. W. Möller.

1853 flyttade familjen till Reslöv. Samma år och till samma butik inflyttade från Röstånga 1853 urmakare Anders Svensson, född den 23 augusti 1830 i Kirseberga och hans hustru Johanna Gustafa Pramberg, född den 30 april 1822 i Eslöv.

De hade inga barn men tog en fosterson John Wilhelm Svensson, född den 27 februari 1850 i Kristianstad. Inflyttad 1857.

Även denna familj bodde hos åbo Thore Jönsson på gård nr 8.

Den 23 november 1880 avlider urmakare Anders Svenssons hustru Johanna Gustafa och maken annonserar om auktion i Eslöfs Tidning lördagen den 19 mars 1881.

Kungörelse.

Torsdagen den 24 i denna månad
kl. 11 f. m. låter urfabrikören herr
A. Svensson i Hörby, genom offentlig
auktion försälja sin aflidna hustrus
garderob, jemte en större del nya och bru-
kade ur, samt diverse möbler och köks-
saker. Med betalningen lemnas säkre kö-
pare 3 månaders anstånd.

Hörby den 14 Mars 1881.

(Tr. o. 2.) **Sv. Thorsson.**

Det är möjligt att urmakare Anders Svensson kände att hans tid var ute för den 17 oktober 1881 avlider han.

Fredrik Nilssons
reparationsverkstad
i Hörby, strax vid Nya torg,
verkställer justering å alla sorters vägg- &
fickur, reparationer å ur och symaskiner
m. m. till följande låga priser:
Justering af cylinder- & ankar-ur å kr. 3: 50.
Rengöring af d:o d:o å „ 1: —
D:o af spindel- d:o å „ — 50.
Insättning af nya fjedrar å „ 1: 25.
För justering och reparationer
ansvaras 1 år.
Jag anhåller värdsamt om ärade all-
mänhetens förtroende under försäkran om
ett välgjort arbete.
Hörby i Okt. 1882.

Fredrik Nilsson,
(S. D. S. 3. 24) urmakare.

Fredrik Nilssons reparationer verkstad låg på Nygatan nr 4, mitt emot bagare Albert Wiberg. Stadsåga 238.

Annons i Eslöfs Tidning den 1 november 1882.

Den 30 juli 1861 inflyttade från Hällestad och till gård nr 17 i Råbygatan urmakargesällen Nils Axel Wollter och hans hustru Mathilda Charlotta Wrang. De bosatte sig hos Charlottas moder Christina Svensson Wrang, född den 18 juli 1804 i Sölvesborg. Fadern hattmakare Johan Wrang, född den 14 juli 1796 avled i lungrot den 23 december 1835. 39 år gammal.

Nils Axel, född i Högseröd den 22 oktober 1834 och Mathilda Charlotta i Hörby den 27 oktober 1831. Med sig hade de sonen Axel Johan Gottfrid, född den 14 juni 1861 i Hällestad.

Nils Axel öppnade på gården en liten urmakeriverkstad. Den växte och två år senare flyttade de till en större lokal i Storgatan som tillhörde gård nr 2. (Prästgården)

Den 25 april 1864 nedkommer Charlotta med tvillingarna Anna Charlotta och Christina Mathilda. Den 24 juni 1866 föddes sonen Nils Hilding.

Urmakeriet i Storgatan gick bra och växte betydligt. Men den 19 april 1867 kom slaget. Nils Axel Wollter avled i lungrot. Han blev 32 år, 5 månader och 27 dagar gammal.

Charlotta fortsatte att driva affären och samtidigt sköta fyra små barn. Ett nytt hårt slag fick hon när äldsta sonen Gottfrid gick bort i scharlakansfeber den 20 oktober 1868. 7 år, 4 månader och 6 dagar gammal.

Charlotta kämpade på, förmodligen hade hon hjälp av sin moder. När det såg som mörkast ut kom räddningen.

1869 inflyttade från Sankta Marias församling i Ystad urmakararbetaren Anders Andersson, född den 15 februari 1846 i Åspö. Han tog hand om det mesta.

Dags att resa söderut till byn Vollsjö. På gårdarna nr 16, 3 och 27 arbetade smeden Andreas Rosenberg, född den 21 januari 1815 i Bjäresjö. Hans hustru hette Anna Johansson, född den 2 november 1813 i Riseberga. Den 30 oktober 1848 föddes sonen Andreas. 1851 flyttade familjen till Brandstad och 1854 till Fränninge.

Den 7 december 1870 avled Andreas Rosenberg, 55 år, 11 månader och 9 dagar gammal och hustrun Anna Rosenberg, född Johansson blev änka. Hon och sonen Andreas började diskutera om framtiden och de insåg att denna inte fanns i Fränninge. Men vart skulle de flytta? De hade genom faderns många bekanta hört talas om byn Hörby. De beslöt sig att flytta dit, och den 6 september 1876 bosatte de sig på Hörby nr 6 o 21.

Andreas hade gått i lära hos fadern och tog jobb som smed men drömde om eget. Så kom chansen då träskohandlare Per Nilsson på Nya Torg nr 6 och 7 var nära konkurs. Träskomakeriet hade gått uselt under en längre tid. Han annonserade ut att han ville sälja en av sina två tomter. Andreas Rosenberg hade vid den här tiden gått från smed till guldsmed. Den 1 mars 1882 skrevs ett köpekontrakt där Andreas köpte 6.667 qv. fot Nya Torg nr 6 av träskohandlare Per Nilsson.

Andreas moder Anna hade blivit god vän med änkan Charlotta Wrang och hennes barn. Hon föreslog för sonen att köpa Charlottas lilla rörelse och att hennes urmakarmästare Anders Andersson skulle börja arbeta hos dem. Affären fick namnet Guldsmed Andreas Rosenberg. Detta blev verklighet och rörelsen växte. Man behövde anställa ännu en urmakare. 1882 inflyttade från Bosjökloster urmakargesällen Frans Alfred Holmberg, född i Bosjökloster den 6 januari 1861.

Tvillingarna Anna Charlotta och Christina Mathilda växte upp och blev föremål för byns manliga befolkning. De hade båda blivit otroligt vackra och till moderns förskräckelse uppvaktades de både från höger och vänster.

Men flickorna brydde sig inte. De for ut och in i butiken och skrattade och tjoade och när de gjorde så slutade arbetarna Holmberg och Andersson med vad de höll på med.

Tvillingarna blev giftasvuxna och allvaret kom dem i kapp.

Den 3 september 1881 gifte sig Anna Charlotta Wollter sig med urmakare Anders Andersson.

Den 3 november 1882 gifte sig Christina Mathilda Wollter med urmakare Frans Alfred Holmberg.

Båda vigslarna i Hörby kyrka.

Frans Alfred Holmberg ville stå på egna ben och onsdagen den 3 augusti 1881 annonserade han i bland annat i Eslöfs Tidning.

**Hörby billigaste
URMAKARE,**
boende i Ola Håkanssons gård utmed Storgatan, rekommenderar sitt sorterade lager af väl justerade vägg- och fickur till platsens billigaste priser. Reparationer utföras fort, väl och allra billigast hos
(N. Sk. 2. 9) **A. Holmberg.**

Den 2 december 1867 avled cantorn och organisten Bengt Hallberg i sitt sextionionde år på Hörby nr 3 som var klockareboställe. Gården hade vid laga skiftet fått utflytta från byn och byggdes upp invid landsvägen nära Osbyholms ägor.

Hans hustru Maria Hagelbeck, född Lindström flyttade in till byn och av postmästare Christian Benedictsson köpte hon den 23 september 1868 en lägenhet på 50 qv. stänger och 50 qv. fot. Denna låg i Storgatan. Postmästare Christian Benedictsson erhöll fastebrev på 1/32 mtl den 31 maj 1856.

Änkefru Maria Hagelbeck, född den 26 juni 1807, avled den 15 juni 1877. Sonen klockaren och organisten Johan Hagelbeck och övriga sterbhusdelägare sålde lägenheten till urmakare Anders Andersson och hans hustru Anna Charlotta Andersson samt guldsmed Andreas Rosenberg den 27 juli 1885.

<i>Lägenhet om 52 40 fot aff 1/32 mtl A. Rosenbergs</i>	<i>Urmakaren A. Andersson or h. h. Anna Andersson samt Gustaf med A. Rosenbergs köpt af den 27 Juli 1885</i>	<i>Joh. Hagelbeck, Joh. Hagelbeck, Magnus Johans- sons hustru Maria Hagelbeck, Anna Hagelbeck, Car- olina Hagelbeck, Hilma Hagelbeck</i>
---	--	--

" Lagfartsbevis.
Frosta Hérads Rätt har denna dag under § 130 i protokollet beviljat lagfart å en från 1/32 mantal N:o 6 och 21 Hörby afstördad lägenhet om femtiotvå kvadratstänger 50 kvadratfot för urmakaren A. Andersson och hans hustru Anna Andersson samt guldsmeden A. Rosenberg, hvilka enligt afhandling den 27 Juli 1885 köpt fastigheten af kantorn Johan Hagelbeck, kammarskrifvaren Gustaf Hagelbeck, Bagaren Magnus Johnssons hustru Anna Charlotta Hagelbeck, Carolina Gustafva Hagelbeck, Anna Katarina Hagelbeck och Hilma Rosalie Hagelbeck för Sjutusen kronor. Hörby den 12 April 1886.
På Hérads Rättens vägnar:
Ludvig von Sydow "

Guldsmed Andreas Rosenberg gifter sig den 12 mars 1887 med Hanna Nilsson, född den 12 oktober 1860 i Stödhaf. (Stehag) Inflyttade från Västra Sallerup 1885 och var först hyresgäst hos smeden Löqvist.

Den 1 december 1888 sålde guldsmed Andreas Rosenberg Nya Torg nr 6 om 6.667 qv fot till målare Nils Andersson. (Se även sidan 12 i del 15.)

UR. Symaskiner. UR.

Nytt stort lager af alla sorter **guld- och silfver-, cylinder- och ankarur** samt **vägg- och väckarur. Symaskiner** de bästa och solidaste som finnes (af M. P. Nordahls i Helsingborg) allt säljes under fullständig garanti och till de billigaste priser. Nytt stort lager af äkta **talmi- och nickelkedjor, nycklar och medaljonger** allt i nya och moderna mönster.

Reparationer utföras omsorgsfullt och billigast äfven med garanti hos

A. Andersson,
Hörby.

Annons i Eslöfs Tidning lördagen den 20 november 1886.

Annons i Eslöfs Tidning den 12 april 1887.

A. ANDERSSON
Hörby,
rekommenderar sin
UR-
och
symaskinhandel.



Obs! Platsens bästa varor i dessa båda brancher, således äfven de billigaste.

Annons i Eslöfs Tidning den 27 november 1886.

UR. Symaskiner. UR.

Nytt stort lager af alla sorter **guld- och silfver-, cylinder- och ankarur** samt **vägg- och väckarur. Symaskiner** de bästa och solidaste som finnes (af M. P. Nordahls i Helsingborg) allt säljes under fullständig garanti och till de billigaste priser. Nytt stort lager af äkta **talmi- och nickelkedjor, nycklar och medaljonger** allt i nya och moderna mönster.

Reparationer utföras omsorgsfullt och billigast äfven med garanti hos

A. Andersson,
Hörby.



Hörby.
 Goda och väljusterade
Vägg- och fickur
 samt
Väckareur
 köpas billigast i
Alfr. Holmbergs
 urhandel i Hörby.
 Dessutom i lager ur-
 kedjor, medaljonger, ter-
 mometrar, barometrar och
 glasögon till billigaste pri-
 ser. Reparationer utfö-
 ras med all omsorg och till lägsta priser
 hos **Alfred Holmberg.**
Obs! Ett parti äkta urkedjor reali-
 seras till inköpspriser.

Annons i Eslöfs Tidning den 21 juli 1887.

Urmakare Alfred Holmberg bedrev sin urmakeri-
 affär inne på Ola Håkanssons gård, nästan mitt-
 emot Rosenbergs och Anders Anderssons affär som
 låg på Storgatan nr 3, stadsäga nr 474.

Urmakare Anders Andersson och hans hustru Anna
 Charlotta Andersson köpte den 20 november 1888
 Gamla Torg nr 5 av O. Olander.

Samma år den 2 oktober sålde Anders Andersson och
 hans hustru lägenheten han köpt av Johan Hagelbeck
 till guldsmeden Andreas Rosenberg.

Gamla Torg n 5 hade O. Olander och S. Sandsjö köpt den 29 oktober 1886 av postmästare Christian
 Benedictsson som ägde 1/32 mtl av nr 6 o 21 i byn.

Långt senare den 17 mars 1896 sålde S. Dalsjö sin andel av Gamla Torg nr 5, stadsäga nr 476, till
 mösseskräddaren August Månsson Häggelin.

Den 16 juni 1889 avled Anna Charlotta Andersson, född Wolter i hjärnfeber. Hon hade precis fött sitt
 tredje barn. (Hjärnfeber var en febersjukdom som gav våldsamt yrsel eller huvudvärk. Kunde också
 bero på bakterier som oftast hade ett hastigt förlopp och ledande till döden. Idag säger man
 hjärnhinneinflammation.)

Anders Andersson var förtvivlad och visste inte vad han skulle göra. Hans syster Boel, född den 3 juli
 1859 i Äspö, och som bodde och arbetade i Malmö flyttade till Hörby för att ta hand om barnen Nils
 Axel Harald, född den 28 november 1882, Anna Mathilda Gunborg, född den 25 april 1885 och Per
 Erik Bertil, född den 23 maj 1889.

Anders sålde 2 ar och 20 qv fot till mösseskräddaren August Häggelin dagen innan bouppteck-
 ningen den 30 augusti 1889. Den 2 oktober 1890 flyttade Anders Andersson och övriga familjen till
 Stenbrohult vid Älmhult, Kronobergs län i Småland.
 På Älmhult nr 68 bodde de som hyresgäster och i huset öppnade han en urmakeriaffär.

Anders Anderssons dotter Anna Mathilda Gunborg trivdes inte, då Anders syster Boel hunsade för
 mycket med henne. De var som hund och katt. Den 15 februari 1896 flyttade hon till Hörby och blev
 fosterdotter till Alfred Holmberg och hans hustru Christina Mathilda Holmberg. Hon var då 11 år.
 Den 23 maj 1910 erhåller Alfred Holmberg intyg att fosterdottern Anna Mathilda Gunborg har
 adopterats av honom och hans hustru.
 Den 29 oktober 1911 flyttade hon till Lund som utlärd sjuksköterska. På lasarettet får hon plats som
 översköterska.

Den 27 september 1897 flyttade familjen Andersson till Växjö och bosatte sig i kvarteret Håkan –
 Sjögren. Här öppnade han en urmakeriaffär.

Anders Andersson lägger ner sin affär omkring 1920. Den 6 december 1928 avlider han 82 år gammal.
 Hans syster Boel är död efter år 1935.

Gamla Torg nr 5, stadsäga nr 476, köpte O. Olander och S. Dahlsjö av postmästare C. Benedictsson och hans avlidna hustru Mathilda Anderssons sterbhusdelägare. Tomten var på 4 ar och 40 qv. fot. Det blev vardera 2 ar och 20 qv. fot. Köpebrev den 29 oktober 1886

19	Gamla Torg nr 5 4 ar 40 qv mtl off. p. 1/32 mtl	O. Olander, S. Dahlsjö Köpebrev den 29 oktober 1886.	Postmästaren C. Benedictsson och hans avlidna hustru Mathilda Anderssons sterbhusdelägare Köpebrev den 29 oktober 1886. o.s. afflytt den 25 oktober 1868.
----	---	---	---

Gamla Torg nr 5, stadsäga 477, köpte skräddaren S. J. Sandsjö av postmästare C. Benedictsson den 1 juli 1888. Tomten var på 6/6144 mtl samt lägenheten Storgatan nr 2 om 34 qv stänger och 50 qv. fot.

32	6/6144 mtl	Skräddaren S. J. Sandsjö Köpebrev den 1 Juli 1888.	Postmästaren C. Benedictsson och hans barn Köpebrev den 31 Maj 1856 i 1/32 mtl.
----	------------	---	---

27	2 ar 20 meter of Gamla Torg 1/32 mtl off. p. 1/32 mtl	Urmakaren A. Andersson och h. Anna Charlotta Andersson, född Wolter Köpebrev den 20 November 1888.	O. Olanders 19
----	--	---	-------------------

O. Olander sålde 2 ar och 20 qv, fot av Gamla Torg nr 5 till urmakare A. Andersson och hans hustru Anna Charlotta Andersson, född Wolter. Köpebrev den 20 november 1888.

30	2 ar 20 mtr of Gamla Torg 1/32 mtl off. p. 1/32 mtl	Skräddaren Aug. Häggelin och h. h. Anna Maria Dahlsjö Köpeaffhandling d. 30 Aug. 1889	Urfabrikören A. Andersson och hans barn Nils Axel Karsid, Per Erik Bertal och h. Mathilda Gumborg 29
----	--	---	---

Urmakare A. Andersson sålde efter hustruns död 2 ar och 20 qv. fot av Gamla Torg nr 5 till mösseskräddaren August Häggelin. Köpebrev den 30 augusti 1889.

76	1 ar 10 qv of Gamla Torg 1/32 mtl off. p. 1/32 mtl	Mösseskräddaren Aug. Häggelin Köpekontrakt den 17 Mars 1896	S. Dahlsjö 70
----	---	--	------------------

S. Dahlsjö sålde till mösseskräddaren August Häggelin 1 ar och 10 qv. fot av Gamla Torg nr 5. Köpekontrakt den 17 mars 1896.

56	6/6144 mtl och lghen Storgatan 112 om 34 qv stänger fot och träer 1/32 mtl.	Magnus Månsson och h. Au- gusta Månsson. Köpeaffhandling den 31 Mars 1897.	S. J. Sandsjö 1 22
----	--	--	--------------------------

S. J. Sandsjö sålde 6/6144 mtl Gamla Torg nr 5 samt lägenheten Storgatan nr 2 om 34 qv stänger och 50 qv. fot. till Magnus Mårtensson och hans hustru Augusta Månsson. Köpeavhandling den 31 mars 1897.

Lagfartsbevis

Frosta Häradsrätt har denna dag under paragraf 15 i protokollet beviljat lagfart av en från 1/32 mantal nr 6 o 21 Hörby avsöndrad lägenhet om 52 qv. stänger 50 qv. fot för guldsmeden A. Rosenberg och hans hustru Hanna Rosenberg, vilka enligt avhandling den 20 oktober 1888 köpt ½ lägenheten av Anna Andersson och Anders Andersson för tretusensjuhundra kronor.

Hörby den 14 januari 1890

På Häradsrättens vägnar Ludvig von Sydow

Hörby!

En lägenhet af 3 stora,
vackra rum och för öfrigt tillhörande
rymlig ekonomibyggnad, belägen i hör-
net af Storgatan vid Gamla torg, är till
utbyrning den 1 april. För närvarande
bedrifves der med fördel **urmakeri-**
affär, och följaktligen som sådan upp-
arbetad torde lägenheten dertill *särskildt*
rekommenderas.

Hörby i januari 1890.
Aug. Häggelin.

Annons i Eslöfs Tidning lördagen den 25 januari 1890.

Lokalförändring!!

För vinnande af bättre utrymme iföljd af ökad af-färsverksamhet flyttas min **Urmakeriaffär** den 3 oktober till guldsmed A. Rosenbergs hus.

Hörby den 27 September 1890.

Alfred Holmberg.

Annons i Eslöfs Tidning torsdagen den 2 oktober 1890.

Urmakare ALFRED HOLMBERG,

Hörby,

rekommenderar sitt sorterade lager af:

Väggur

från 2 kr. till högre priser.

Symaskiner

(de bästa i handeln förekommande) samt **Olja, Nålar** och alla lösa reparationsdelar.

Elektriska signalklockor samt alla slags kontakter tillverkes och uppsätts.

Fickur

från 4 kronor till högre priser.

Urkedjor, medaljonger, berlocker, kompasser m. m. (största sortiment, billigaste priser).

Glasögon och **Pince-nez** samt dertill hörande alla lösa reparationsdelar.

Termometrar, Barometrar, Kikare, Monocle, Låsglas, Louper m. m.

Reparationer å alla slags **Ur** och **Symaskiner** samt optiska och elektriska artiklar utföras väl och billigast hos

ALFRED HOLMBERG.

Annons i Hörby Posten onsdagen den 17 december 1890.

Gamla Urmakeriaffären, Hörby.

Lager af
Väggur,
Fickur,
Väckareur,
Urkedjor,
Medaljonger,
Berlocker
o. Compasser
m. m.

Glasögon,
Pince-nez,
lösa glas och bå-
gar m. m.

Termometrar,
Barometrar,
Kikare,
Louper,
Monocle,
Låsglas m. m.



Lager af
Symaskiner,
Olja, Nålar
och lösa repa-
rationsdelar.

Velocipeder
af **Dürkopp &
C:o** välkända
fabrikat.

**Elektriska
Signalklockor**
och
**Induktions-
apparater**
samt lösa repa-
rationsdelar
m. m.

Arbeten prisbelönta med silfvermedaljer.
Reparationer å alla slags Ur, å Symaskiner samt å optiska och elektri-
ska artiklar utföras med största omsorg och allra billigast hos

Alfred Holmberg,
urmakare.

Annons i Hörby Posten lördagen den 25 april 1891.

Nu är det dags att backa i tiden till år 1885. Den 4 april detta år avled änkan Christina Wrang. Hon blev 80 år, 8 månader och 16 dagar gammal. Hon var boende på gård nr 11 i Råbygatan. Prästen skriver i sina anteckningar att hon var utfattig.

År 1885 sålde Frosta Häradsrätt två hus med tomter. Tingshuset köptes av firman Ohlsson & Winqvist medan det gamla fånghuset köptes av skraddare J. Stjernqvist.



Gamla Torg och Storgatan på 1880 – talet.

Huset till vänster är gamla fånghuset som J. Stjernqvist köpte 1885.

Det vita huset rakt fram på samma sida tillhörde bagare Göran Wiberg.

Huset på den högra sidan ägdes av skraddare S. J. Sandsjö.

(Se del 13, Centrum 2. sidan 12.)



Skräddare Stjernqvist rev fånghuset och uppförde ett hus i två våningar. Stadsäga nr 242. Den 12 augusti 1886 utannonserade han om att två lägenheter var till uthyrning.



Skräddare J. Stjernqvist gick i konkurs. Det troliga var att byns damer inte ville handla hos honom då han vittnade vid ett rättsfall i byn som blev mycket infekterat. (Se Historien om ett rättsfall i Hörby anno 1887.) Men det kunde även bero på att han tagit vatten över huvudet genom att bygga ett så stort nytt hus.

Se hit!

Genom offentlig auktion, som förrättas hos skräddaremästaren J. Stjernqvist i Hörby torsdagen den 20 i denna månad med början kl. $\frac{1}{2}$ 11 f. m., försäljes en del bättre möbler af chiffonierer, byråer, speglar, piedestaler, soffor, stolar, bord, vägg- o. fickur; koppar o. diverse köksinventarier; duktyger och sängkläder; dofflar o. korderojer, färdigsydd kläder och hela kostymer jemte en mängd andra varor; allt med betalningsanstånd i tvenne månader för säkre inropare.

Hörby den 10 jan. 1887.

Aug. Svensson.

Annons i Eslöfs Tidning tisdagen den 11 januari 1887.

Fastighets- och Lösöreauktion!

I enlighet med borgenärernas i skräddare J. Stjernqvists i Hörby konkurs denna dag fattade beslut, kommer å offentlig auktion, som på stället förrättas, massans fastigheter ovilkorligen tisdagen den 14 nästa juni kl. 11 f. m. att försäljas: nemligen ett större tvåvåningshus af tegel under tak af tegel och plåt, samt inredt till 5 större handelslägenheter, alldeles nytt och uppfördt å Hörby så kallade gamla fånghustomt, innehållande i rymd 3 kappland, utmed gamla torget i Hörby, samt en mindre husbyggnad uppförd af trä intill förutnämnda hus, hvartill hör en jordtomt om 711 kvadratfots rymd, att för en blifvande köpare genast tillträdas. Betalningsvilkoren m. m. tillkännagifvas före utropet. För köpeskillingens erläggande fordras godkänd borgen; samtidigt härmed försäljes massans lösöre bestående af 4 st. jernungnar, 1 kikare, 1 barometer, en del verktyg, 30 skålp. vadd, jemte en del diverse varor med 2 månaders betalningsanstånd för betrodde köpare.

Slagtofta den 31 maj 1887.

Nils Andersson,

Fördelaktiga butiks- lägenheter i Hörby.

I mitt vid torget särdeles fördelaktigt belägna nybyggda samt nutidsenligt inredda hus finnes hyresledigt nu eller till den 1 oktober d. å.:

1 butik med 2 rum,
1 d:o " 2 "
1 våning " 3 "
1 d:o " 4 "

Hyran efter aftal med mig **ovanligt** billig.

John Axel Petersson,
Malmö.

Överst:

Annons i Eslöfs Tidning torsdagen den 21 juli 1887.

Till vänster:

Annons i Eslöfs Tidning torsdagen den 2 juli 1887.

Adress Gamla Torg nr 4. (Idag nr 2.)

1	hela lägenheten	Grosshandlaren John Axel Petersson i Malmö Köpt af den 11 November 1887.	Skräddaren J. Stjernqvist konkursmasse	1
3	hela lägenheten	Handl. Anders Holmström och hans hustru Anna Holmström Köpta af den 1 April 1897.	John Axel Petersson	2

Den 11 november 1887 köpte grosshandlaren John Axel Petersson i Malmö hus och tomt på auktion efter skräddare J. Stjernqvists konkurs. Stadsäga nr 242.

Den 1 april 1897 sålde grosshandlare Johan Axel Petersson hus och tomt till handlare Anders Fredrik Holmström. Den 21 augusti 1902 flyttade Holmström med sin familj till Hörby nr 8 som också kallades Perstorp. Den 29 september 1903 flyttade de till Helsingborg. Dock behöll han hus och tomt på Gamla Torg.

Änkan Mathilda Carolina Wollter, född Wrang avlider av en hjärnblödning den 14 oktober 1903. Hon var boende på Nya Torg nr 6 hos ägaren målaren Nils Andersson.

Änkan Anna Johansson, moder till Andreas Rosenberg, bodde på Hörby nr 6 o 21. Vid ett besök hos släktingar i Riseberga avled hon där den 28 mars 1896. Född den 20 november 1813. Enligt prästen död i ålderdomsavtyning. Begravd i Riseberga den 9 april 1896.



Karta över delar av byn. Numren är stadsägors.

Nya Urmakeriaffären i Hörby
Undertecknad, som öfvertagit N. B. Ahlbergs urmakariaffär, rekommenderar sig med ett nytt hemkommet lager af flera sorters
Fickur, Vagg- och Väckareur
till billigaste priser.
Reparationer utföras fort och till platsens billigaste priser; och skall det alltid blifva min sträfvan att med välgjort arbete och reel behandling tillmötesgå ärade kunder. För så väl reparationer som nya ur ansvaras från ett till tre år.
Hörby den 25 november 1890.
J. NILSSON,
Urmakare.
Lokal i kopparslagare Åbergs gård.

J. Nilsson tog över efter urmakare N.B. Ahlberg som hade affär inne på kopparslagare Åbergs gård.

Annons i Hörby Posten den 17 december 1890.

Stadsäga nr 465.

Genom offentlig och frivillig auktion, som förrättas nästa torsdag den 5 Mars kl. 11 f. m., låter urfabrikör J. Nilsson i Hörby försälja silfver-, nickel- och nysilfver-cylinder-fickur med och utan remontoar, regulatorer med och utan lod, skåp- och väckare-ur af alla slag samt en symaskin. Alla ur äro väl justerade. Betrodde köpare få 3 månaders anstånd med betalningen. Slagtofta den 27 februari 1891.

Nils Andersson.

Det gick inte så bra med urmakeriaffären som låg rätt så skynd på Åbergs gård.

Istället övertog han ett vagnmakeri efter svärfadern P. Olsson.

Annonsen i Eslöfs Tidning lördagen den 2 augusti 1890.

Annonsen nedan i Eslöfs Tidning lördagen den 2 augusti 1890.

Tillkännagifves

att jag öfverlätit min **vagnmakeriaffär** till min svärson, hvarjemte jag tillönskar honom det förtroende, som under min verksamhet här på platsen kommit mig till del.

Hörby den 1 augusti 1890.

P. Olsson.

Hänvisande

till ofvanstående, att jag öfvertagit ofvannämde **vagnmakeriaffär**, anbefaller jag mig härmed till utförande af alla slags till facket hörande arbeten, som utföras med största omsorg i förening med moderata priser.

Hörby den 1 Augusti 1890.

J. Nilsson.

14	48 kv. stänger aff. p. 18 mg	Vagnmakaren P. Olsson av Karens Persson köpsbref den 8 November 1887 och köpsbref den 1 Oktober 1884.	aff. Karel Landen Sven Thorssons sterbhusdelägare aff. p. julsbref den 19 Oktober 1870 i 1/16 mg
----	---------------------------------	---	--

Vagnmakare P. Olsson köper 48 kv. stänger av Sven Thorssons sterbhusdelägare.

Hur gick det då för guldsmeden Andreas Rosenberg. Han stannade kvar vid affären i Storgatan. Stadsäga 474. Urmakare Alfred Holmberg hade övertagit lokalen efter att urmakare Anders Andersson flyttat efter hustruns död. Som synes på kartan fanns det gått om husbyggnader.

Hörby Guldsmed-affär,

grundad 1875,

rekommenderas i allmänhetens åtanka med ett under detta år betydligt förstoradt lager af guld, silfver, nysilfver och äkta talmi-arbeten. **Förlofningsringar** af 18 karats guld från 20 till 35 kr. paret finnas alltid på lager, billigare eller dyrare sådana 2 timmar efter beställning. Dessutom finnas ringar af många slag från 50 öre pr st. till högre priser samt stort lager af **broscher, armband, örhängen, urkedjor, urnycklar** och **medaljonger** m. m. Provinsens största lager af antika **filigramsarbeten**, hvita och förgyllda.

Hörby den 3 mars 1890.

A. Rosenberg.

Stor Realisation

i Hörby.

I följd af affärens ovilkorliga upphörande realiserar undertecknad under denna och april månad återstående lagret af **manufaktur- och korta varor**, såsom svarta och kulörta **klädningstyger, plysch, sammet** och **besättningsartiklar, Stockholms sidendukar**, svarta, hvita och gula, samt en stor del andra varor af många slag, som till en sådau affär höra, till betydligt under inköpspriser för att slippa bortslumpa dem på auktion.

Hörby den 3 mars 1890.

A. Rosenberg.

Andreas Rosenberg hade även en affär med manufakturvaror. Dessa varor ville han göra sig av med.

Annons i Eslöfs Tidning tisdagen den 25 mars 1890.

Stor auktion å manufakturvaror i Hörby.

Till följe af affärens upphörande låter guldsmeden **A. Rosenberg** härstädes genom offentlig auktion, som på stället förrättas torsdagen den 5 nästa juni med början kl. 10 f. m. försälja hela sitt lager af manufaktur- och korta varor såsom svarta och kulörta klädningstyger, besättningsartiklar, plysch och sammet, många färger, kläden, dofflar och krafttyger, fodertyger af många slag, schalar och sidenschaletter, kragar och fräs, barnkläder och strumpor, parasoller och paraplyer samt för öfrigt en stor del andra varor, som till en väl ordnad manufakturaffär höra.

Betalningsanstånd för säkre och kände köpare till den 1 nästkommande Oktober.

Slagtofta den 28 maj 1890.

Nils Andersson.

Annons i Eslöfs Tidning lördagen den 31 maj 1890.

Allt gick inte att sälja den aktuella dagen så en ny omgång blev det både den 26 juni och 3 juli.

Realisering

af guldsmeden **A. Rosenbergs** i Hörby manufakturvarulager fortsattes medelst auktion torsdagen den 26 juni med början kl. 10 f. m.

Vilkoren som förut.

Slagtofta d. 13 juni 1890.

Nils Andersson.

Annons i Eslöfs Tidning.

Torsdagen den 19 juni och lördagen den 28 juni 1890.

Guldsmed **Andreas Rosenberg** öppnade även guldsmedsaffär i Eslöf.

Guldsmedaffär i Eslöf.

Undertecknad, sedan 15 år bosatt i Hörby, öppnar den 6:te nästa oktober i herr Hermodssons hus i Eslöf filial för försäljning af guld- och silfverarbeten m. m.; ett sorteradt lager goda varor till moderata priser utlofvas. Reparationer samt försilfring och förgyllning utföras. OBS.! Affären i Hörby kommer, betydligt förstora, att fortsättas.

Hörby den 8 september 1890.

(G. T. A. 4091 × 4.)

A. Rosenberg, guldsmed.

Annons i Eslöfs Tidning torsdagen den 9 oktober 1890.

I oktober 1900 hyrde Alfred Holmberg den f.d. postlokalen i handlare Holmströms hus. Han hyrde även en lägenhet på andra våningen. Gamla Torg nr 4. Stadsäga nr 242.



Köp alltid Edra ur

hos verkliga urmakare, näml. af sådana som lärt yrket. Hos dessa får ni visserligen inte köpa ur med "två dygns gång och slag" emedan sådana icke tillverkas, hvarken af "världens förnämsta" eller sämsta urfabrikanter, men Ni får för 8,50 **goda väggur**, beräknade för 30 timmars gång och slag. (Dessa kunna visserligen gå i två dygn efter hvarje uppdragning, men reguleras då inte rätt tid.) Detta bör naturligtvis en köpare ha reda på till frönna för så väl fabrikanten som urmakaren.

Ärade kunder och allmänheten underrättas om, att min affär kommer de första dagarne i oktober att **flyttas till handl. Holmströms hus** (Postkontorets f. d. lokal) och kommer jag där att till de lägsta priser tillhandahålla allmänheten ett stort lager af **goda vägg- och fickur** samt **urkedjor** m. m., m. m.

Alltid reel behandling hos urmakare

F. Alfred Holmberg

Hörby.

Arbeten prisbelönta med **silfvermedaljer, bronsmedalj** och **hedersdiplom.**

(598)

Annons i Hörby Posten torsdagen den 11 Oktober 1900.



Påssande julpresenter.

Pendyler med finaste verk och gong-gongslag i foder af ek eller valnöt, med eller utan metallbeslag, med och utan $\frac{3}{4}$ slag, med och utan metalltafla, till mycket billiga priser.

Lodregulatorer med prima verk i många olika mönster.

Fjäderregulatorer från de billigaste till de finaste, till mycket nedsatta priser.

Elektriska väggur med gång och slag.

Silfverur från kr. 5,75 till 27. **Metallur** (med 4 stenhål) från kr. 3,25 till högre pris.

Guldur med tunna boetter kr. 17, dito med bra boetter och prima verk samt justeradt kostar hos mig kr. 25, dito extra prima, med mycket tjocka boetter kr. 30 å 35.

Urkedjor från 8 öre till kr. 15. Många moderna mönster.

Alla julklappsköpare torde komma i håg att få saker äro så välkomna som ett ur. Få saker påminna så ofta om gifvaren som just ett ur.

En snygg och trefflig urkedja är alltid en nätt julklapp.

Central-Skånes läsare köpa ur och urkedjor bäst och billigast hos

Urmakare
O. K. Helmstein,
[949] **HÖRBY.**

Annons i Hörby Posten torsdagen den 20 december 1900.

Urmakare Otto Klas Holmstein inflyttade till Hörby från Växjö den 12 oktober 1899. Född i Furuby i Kronobergs län den 15 februari 1872.

Samma dag inflyttade urmakargesällen Janne Torstensson, född den 3 augusti 1874 i Hallaröd.

Båda boende hos sakförare Olof Möller som hyresgäster på Nygatan 21 där de även hade uraffären.

Otto Klas Homstein gifte sig den 3 december 1902 med änkan Anna Charlotta Karlsson, född Sandell den 2 september 1870 i Dalhem, Kalmar län. Anna inflyttade den 11 september 1902 från Lofta, Kalmar län. Blev änka den 18 april 1901.

Trots många annonser i ortens tidningar gick inte affärerna vidare bra. Man gick hellre till de etablerade urmakarna än till en nykomling. Affären lades ner och familjen flyttade till Norrköping den 26 april 1906.

Med i flyttningen fanns även urmakararbetare Axel Wilhelm Håkansson, född den 15 oktober 1886 i Allmundsryd i Kronobergs län.



Den 8 november 1892 inflyttade från Gudmuntorp Otto Wilhelmsson Christell, född den 10 mars 1870 i Trelleborg, till Nya Torg nr 6. Han övertog guldsmeden Andreas Rosenbergs gamla lokal som Rosenberg sålt till målare Nils Andersson år 1888.

En dag träffade han Amalia Holmqvist, född den 21 juni 1873 i Malmö. Hon var dotter till tingsvaktmästare Nils Holmqvist och hans hustru Carolina Dorothea Lang.

1894 flyttade Otto Christell sin verksamhet till Nya Torg nr 1. Samma år den 28 april stod bröllopet mellan Otto och Amalia i Hörby kyrka.

1897 gick flytten till Gamla Torg nr 4, stadsäga nr 242, Året därpå slog paret ner sina bopålar på Nygatan nr 5 a.

Den 12 september 1906 köpte Otto och Amalia Christell 5.686 qv. fot av P. N. Lundgren och hans hustru Anna Lundgren, stadsäga nr 89. Hela tomten nr 5 var på 8.400 qv. fot.



På hörnan Lilla Torggatan (numera Ernst Algrensgatan) – Nygatan hade Christell sin urmakarebutik och verkstad.

Tiden gick och den 13 januari 1913 avlider Amalia. Hon efterlämnade maken och tio barn.

Långt senare gifter Otto om sig med Thilda Andersson, född den 14 februari 1876 i Norra Åkarp, Fulltofta församling.

Den 2 juli 1924 sålde Otto Christell och hans hustru Thilda Christell tomt och husbyggnader på 5.686.

1073	5686 köpföremål	A. W. Sjöberg	O. W. Christell och h. Thilda Christell, såsom Christell Carl Christell, Emor Christell, Inge ta- lian Christell, Lars Christell, Laga Christell, Clara Benamsson, födda Christell, Otto Christell, Thilda Christell, August Christell och Emma Doris Christell.	647
411/39	8400 köpföremål var. fr. 1 min 1935	Sjöberg. d. 2 juli 1924.		

Köpare var handlaren Axel Wigilius Sjöberg.



Interiör av affären.



Axel Wigilius Sjöberg, född den 31 januari 1877 i Östra Sallerup, Handlare och urmakare. Gift med Emma Nilsson, född den 16 september 1873 i Gudmuntorp. Sömmerska.

Inflyttade till Storgatan nr 2 den 5 december 1912.

Den 3 oktober 1924 flyttade Otto och Thilda Christell till Åhus. Det visade sig att det inte var bra mellan makarna. Den 4 september 1925 hölls en medling mellan dem och skilsmässan fann laga kraft den 26 maj 1927.

Fru Thilda Christell, född Andersson flyttade från Åhus till Hörby köping den 24 november 1925. Bosatte sig på Prostgatan nr 6 och flyttade senare till en lägenhet i skomakare Edvard Minörs hus på Nygatan nr 13.15.

Urmakare Otto Christell flyttade från Åhus till Hörby köping den 15 oktober 1926. Bosatte sig med en av sina döttrar i en hyreslägenhet på Södergatan nr 2 som ägdes av änkan Anna Ståhl. Den 30 september 1927 flyttade de till Fulltofta församling och bosatte sig på Häggenäs nr 3. Den 27 november 1931 flyttade de till Häggenäs nr 9.

På Häggenäs nr 9 avled Otto Christell den 27 juli 1936. 70 år gammal. Jordfäst och begravd i Hörby församling.
Hans båda döttrar flyttade till Varberg.

Husföreståndarinna, f. d. sömmerska Thilda Andersson flyttade från Hörby till Höör den 8 september 1933 och blev boende i kvarteret Höken nr 33. Avled på Solhagahemmet i Höör den 5 juni 1958.

Otto Christell och hans avlidna hustru Amalias son Carl William, född den 15 februari 1899, började som kontorist i faderns affär. Den 4 december 1927 öppnade han en urmakaraffär på Storgatan: Denna låg på lertäkt tillhörande gård nr 13. (Lertäkterna låg vid Storgatan på vänster sida om man kom från Gamla Torg. Dessa skiftades 1884. Vissa av byns gårdar ägde dessa långsträckta bitar där den smala sidan gränsade till Storgatan.)



På den stora öppna platsen mellan Tingsgatan i väster och Slagtoftagatan i öster samt i söder Storgatan och i norr Prostgatan låg lertäkterna.

Ungefär i mitten mellan Tingsgatan och Slagtoftagatan och vid Storgatan låg marken till nr 13.

Kartor:

12-HÖR-AVS 138.
12-HÖR-AVS 268.

Några år senare flyttade Carl Christell affären längre ner mot Gamla Torg och blev granne med Hörby nya korporativa handelsförening.

Urmakarmästare Carl Villiam Christell gifte sig den 30 juni med Gerda Elisabeth, född Söder den 6 februari 1906 i Heden II i Bjuvs församling.

Den 16 december 1936 förvärvade Carl V. Christell och hans hustru Gerda avlidna mösseskräddare August Häggelins tomt och fastighet i Storgatan.



Urmakare Carl Christells hus i Storgatan. Foto Per-Gunnar Mörck.



Annons i ett jubileumsblad när Hörby Köping blev 50 år.

Thilda Andersson

I Fulltofta församling låg byn Attarp med gårdarna nr 1 och 2 som brukades av åbon Nils Gustafsson. Den 15 april 1869 inflyttade från Östra Vram drängen Anders Olsson, född den 7 december 1835 i Öved.

Den 9 oktober 1870 lystes det till äktenskap mellan drängen Anders Olsson och Gunhild Persdotter, född den 24 maj 1843 i Fulltofta.

De flyttade till Åkarp som på den tiden bestod av Stora och Lilla Åkarp. Eftersom Anders steg i graderna och blev torpare så är det förmodligen till Lilla Åkarp de flyttade.



Vid äktenskapet hade Gunhild en oäkta son som hette Ernst, född den 2 mars 1868 i Fulltofta.

Fler barn föddes: Johanna född den 9 augusti 1871, Sofia född den 22 januari 1873, Thilda född den 14 februari 1876 och Per född den 7 augusti 1878.

Barnen hade stora skogar att leka i men följde ofta med föräldrarna när de skulle så och skörda på de små stembundna åkrarna.

Det var inte livet på en pinne, utan upp i ottan och arbeta tills solen gick ner. Så det var kärvt och inte var det som många säger att det var bättre förr. När man blev vuxen vid 13 års ålder var det dags att hjälpa till på torpet och även innan fick man vara behjälplig med annat i hushållet.

Den 19 juli 1895 flyttade Thilda till Koholma i Färingtofta församling. Men redan den 24 oktober samma år var hon och systemen Johanna pigor hos skräddare Edvard Minör i Hörby.

Den 31 december 1896 avlider hennes fader och sonen Ernst Andersson övertog torpet. Änkan Gunhild bodde kvar på torpet. Hon avlider där den 10 januari 1923.

Den 27 oktober 1899 flyttade Thilda till Ystad. Hennes syster Johanna gifte sig med arbetaren Sven Nilsson, född den 2 mars 1870 i Everlöf. Först bodde de på Torggatan nr 3 senare på Tingsgatan nr 2.

I Ystad var Thilda biträde i någon affär. Hon flyttade till Trollhättan den 16 september 1902 och då tituleras hon som sömmerska. Den 18 juli 1903 inflyttade hon till Östra Storgatan nr 5 i Hörby.

Den 30 november 1914 flyttade hon till Nya Torg nr 7 där hon hyrde en lägenhet hos toffelmakare Per Nilsson. Hon träffade Otto Christell och de gifte sig den 25 oktober 1919.

På 1890-talet fanns det i byn två spinnerier. Ytterligare ett låg vid Hörby ån en bra bit från rännan och kallbadhuset, nästan halvvägs till Äspinge och på mark tillhörande nämndemannen Anders Jönsson.

“Hörby nya ullspinneri” annonserar i dagens nr sin påbegynta verksamhet. Spinneriet, som är uppfördt å nämndemannen Anders Jönssons plan ett stycke öster om Hörby, är särdeles naturskönt beläget invid ån, från hvilken det har ett präktigt vattenfall, hvarned kardmaskiner och spinnstol drifvas.

Notis i Hörby Posten den 24/9 1892.

Hörby Elektriska Ullspinneri

rekommenderar sig härmed till emottagande af ull till kardning och spinning samt stickylle till kardning och spinning och får jag tillkännagifva att jag nu är i stånd att göra arbetet på möjligt kortaste tid och till platsens billigaste priser.

Hörby den 25 November 1890.

P. Olsson.

Ull- och stickylle

emottages till kardning och spinning för Hörby elektriska spinneri

i Östraby hos bagaren *S. J. Morin*,
i Linderöd hos handl. *P. Andersson*.

Undertecknad träffas i Östraby hvarje lördag.

P. Olsson,
Hörby.

Hörby nya ullspinneri eller som det även kallades Hörby elektriska ullspinneri hade en filial i Tornet hos snickare Mankell i Storgatan där man kunde beställa och hämta garn m.m.

Att promenera flera kilometer var det nog ingen som ville för att köpa garn o. dyl.

Till en början hette spinneriet YLLEFORS men namnet ändrades.

Läs mer om spinneriet i dokumentet ”Kring Hörbyån och dess biflöden, del 2.”

Finns på Gammalstorp.

När snickare Mankell flyttade från Hörby i april 1900 måste även Nya Spinneriet flytta från sin lokal. Se annons på nästa sida.

Annons i Hörby Posten Lördagen den 3 januari 1891,



Den 1 April

flyttas Hörby Nya Ullspinneri emot-
tagningslokal till f. d. N. O. Collins hus,
snedt emot förutvarande lokal.

Annons i Hörby Posten lördagen den 31 mars 1900

I byn fanns två affärer som sålde och färgade garn och tyger.

På Westergatan (idag Ringsjövägen) fanns färgare Karl Kniberg. Se del 12 Centrum: 1.

Hemväfda

herr & damtyger realiseras, äfvensom **handväfda förklä-**
den i ylle och bomull, borddukar, byrå- & serve-
ringsdukar, bordlöpare & servietter.

Till utbyte mot **ull & stickulle** finnes **filtar & tyger**
i många olika mönster & färger.

Bomulls-, industri-, krepe- & cheviotsgarn
oblekt & färgadt säljes billigt.

Täckvadd finnes å lager.

Groft garn passande till inslag till mattor &
hästfiltar finnes så väl **naturbrunt som hvitt.**

Hörby i oktober 1900.

(628)

Karl Kniberg.

Annons i Hörby Posten tisdagen den 27 november 1900.

Lokalförändring!

Undertecknads färgeributik är från da-
tum inflyttad i min nybygda lokal å
gamla platsen hvilket härmed för ärade
kunder vördsamt tillkännagifves.
Hörby den 5 September 1892.
Hjalmar Lindvall.

På Södergatan (idag Ystadsvägen) fanns
färgare Hjalmar Lindvall.
Se del 13 Centrum: 2.

Annons i Hörby Posten onsdagen
den 14 september 1892.

SAMTAL

mellan far och mor samt deras 12-åriga dotter:

- Far, nu är det snart jul igen. Hvad skola vi gifva vår trogne dräng och vår snälla jungfru?

- Ack flicka som du pratar! I min uppväxt var det ingen som fick julklapp. De finge istället björkris, och var ej drängen färdig i stallet annan dag jul med sitt arbete, så hade nabodrängarna kastat hela gödselhögen in i maneset, ja högt upp för drängadörren.

- Det var den tiden far, men nu lefva vi i ett annat tidevarf, då den redlige arbetaren får betalt för sitt arbete. Far, det står tydligt att läsa: arbetaren är sin lön värd.

- Men flicka, lönen ha vi ju betalt innan tjänsteåret var gånget.

- Ja men far, det är så uppmuntrande med julklapp.

- Nå, hvar skola vi då köpa dessa julklappar?

- Jo, far och mor, hos **Anders Larsson i Hörby**: där finns arbetsbyxor, blusar, tröjor, kalsonger, kragar, manschetter, rosetter; detta passar för drängen. Så finns där vantar, schaletter, album, byråprydnader, ja till och med färdigsyddade förkläden och damunderkläder, detta passar för vår snälla jungfru. Till far är det att köpa både snusdosa och skäggborste, till mor är där att köpa knifvar, gafflar, mat- och theskedar, damkvast och jalousier. Till mina mindre syskon är där leksaker i oändlighet.

- Men, mitt barn, inte kunna vi spilla tid och köra till Hörby för detta du uppräknat?

- Men far och mor skola ju hafva både lutfisk och risgryn till oss, och i Hörby finns 10 stycken som sälja detta.

- Risgryn, nej gröt få ni ej julafton, för den gamla jungfrun slog sönder slefven på den stora katten, och råttorna tog vispen i vaskatudan.

- Ack, mor, det gör ingenting, **Anders Larsson** har både vispar, slefvar och siktar. Far, låt oss köra till Hörby om torsdag! Far har ju lofvat oss en ny kakelugn till jul, och i Hörby äro två stora jernhandlare.

- Men min flicka, du har ju inga nya skor eller kläder.

- Så far och mor talar! Där är ju sju skomakaremästare i Hörby samt över 50 skoarbetare. Nog finns det skor att köpa. Där finns sex stycken affärer med klädningstyger. Nog kan väl far och mor gifva mig en ny klädning?

- Men, min flicka, till Hörby kunna vi ej köra. Där äro zigenare.

- Nej, far, den nye polisen har tagit alla zigenare samt alla luffare. Far kan ju taga brännvinsankared med, eller drankatunnan, ty jag minns en vis man säger, att vore det ej för den goda dranken, skulle man aldrig bränna brännvin.

- Ölankaret, glöm ej det! Där äro tre bryggare i Hörby. Sådan konkurrens!

- Glöm ej, far, den stora klockan, den behöfver lagas, eljest få vi köpa en ny. Där äro två urmakare i Hörby, där finns guldsmed också, när det blir tid att jag skall gifta mig.

- Men, min flicka, vi blifva hungriga innan vi få varit på alla dessa ställen.

- Åh, där finns bagare i hvart annat hus och kaffeförsäljning i nästan alla.

- Men, mitt barn, vi måste försaka en del av allt det vi uppräknat, ty vi behöva det nödvändiga, en ny säng.

- Det kan vi också köpa i Hörby. Det finns fem snickaremästare.

- Hur kan det vara, att du är så envis att vi skola till Hörby?

- Jo, för det är mellersta Skånes hufvudstad.

- På hvad sätt vill du förklara det?

- Jo, då man mäter på kartan, är det nära nog mitt i Skåne, och där finns centralstation för telefon, tingshus och tre juridiska byråar samt ett stort bankhus, det allra viktigaste, där vi kunna få pengar till allt detta, som jag uppräknat.

- Men, min flicka, vi äro ej sjelf betrodda.

- Ack far, det gör ingenting, ty jag vet att där finns tre människor, som hvarje månad hemta pengar i banken, sedan fördela dem på hela församlingen, det är M. i Hörby, J. i Månsköp och O. i Lilla Långaröd.

Till Hörby skall vi innan jul, allesamman från både när och fjerran!

Annons i Hörby Posten lördagen den 10 december 1898.

Handlare Anders Larsson var en smart handlare. Han retade gallfeber på många av byns handlare för sina annonser. Ovanstående annons var inte den första vid den här tiden.

Handlare Anders Larsson hade sin affär vid Nya Torg nr 3, stadsäga nr 255. Se del 15 Centrum: 4. Sidan 4.

Den 12-åriga flickan,
 som i Hörby-Postens nr 146 var så om-
 tänksam om sin omgivning och för sina
 föräldrar rekommenderade Hörby hand-
 lare och handtverkare, glömmet helt och
 hållet, att här finnes två välrenommerade
färgare, som i möjligaste mån söka tjena
 ärade kunder med väljordt arbete.

Tyger ångpressas 1 öre billigare pr
 aln, då ullgarnet är köpt hos underteck-
 nad. **Hela kläder, klädningar, kappor**
 och **rockar färgas**, om de äro än så
 fälda, när de inlemnas. **Lin och blånor**
spinnas, blekes och färgas; ull likaså.
Stickyll väfves. Många slag af ull-
 garn, bomullsgarn och lingarn samt hem-
 väfda tyger finnas till salu hos

Karl Kniberg,
Hörby.

Annons i Hörby Posten torsdagen
 den 5 januari 1899.

På Storgatan nr 1 fanns ett bageri fram till 1896. Den 17 november 1895 avled ägaren bagare Göran Ingeman Wiberg.

Den 21 september 1896 höll man auktion på hans fastigheter och lösbo. Storgatan nr 1, stadsäga nr 244, köptes av bagare N. O. Collin och garvare Carl Hallqvist. De erhöll vars hälften.

Samma förfarande och samma köpare skedde med Nya Torg nr 2, stadsäga nr 248.

Bagare N. O. Collin sålde den 10 oktober 1896 sina delar av Storgatan nr 1 och Nya Torg nr 2 till hökaren M. Liljeroth. Den 8 september 1925 sålde Liljeroth sina tomter och fastigheter till Mathilda Mårtensson som vid Storgatan öppnade en pappersaffär.

Sedan kan man ju undra varför bagare Wiberg (efter hans död) helt plötsligt hade ett bageri i Westergatan. En stilla undran är om han på morgonen steg upp ur sin grav och började baka och sälja bullar och sedan vid kvällssnåret uppsöka sin grav för att återvända nästa dag. Det skulle jag gärna vilja höra och se.

Nej det finns inte några dokument, lagfarter m.m. som påstår detta. I bouppteckningen där allt skall redovisas finns inte några uppgifter. Hans söner var inte intresserade, för övrigt var det bara två som bodde i Hörby och det var Albert och Johan Christian. Sistnämnda jobbade hos sin bror Albert.


Per-Gunnar Mörck

Albert Vibergs konditori och café

i Hörby är öppet lördags e. m. mellan kl. 5 och 9 samt söndags f. m. mellan 8 och 10. Servering af choklad och bakelser samt buljong och pasteier.

Albert Wiberg var son till bagare Göran Wiberg. Konditoriet låg på Nygatan nr 3.

Annons i Hörby Posten lördagen den 9 april 1892.



Tillkännagifves

att **bagare Collin** flyttat sin bagerirörelse till sitt nya hus å Storgatan, och vill tillhandahålla allmänheten med både *godt* och *billigt bröd*. Jag köper in särskildt vackert, fint mjöl och råg, och därför kan jag rekommendera det såsom **det bästa här på platsen.** **Stort och godt hvetebröd.** Jag emottager beställningar af **bröllops- och begrafningskakor** samt **sockerkakor, tårter, m. m.** till **mycket billiga priser.**

Hörby den 8 sept. 1899.

N. O. Collin.

Annons i Hörby Posten lördagen den 9 september 1899.

När urmakare Alfred Holmberg lämnade lokalen i guldsmeden Andreas Rosenbergs hus i Storgatan för att flytta till Gamla Torg nr 5 öppnade Rosenbergs hustru Hanna ett konditori i lokalen.

Hembrändt och malet
KAFFE
— fritt från tillsatser —
finnes till salu å 18 och 33 öre pr hg.
kr. 1: 75 och 3: 20 pr kg. **Obrändt kaffe**
af samma sorter till 1: 25 och 2: 50 pr
kg. i
A. Rosenbergs Konditori,
Hörby.

Annons i Hörby Posten lördagen den 2 december 1899.

Ida Henrikssons
Hembageri,
midt för järnvägs godsmagasinet, Hörby
rekommenderar sitt prima rågsikts- och
groftbröd samt hvetebröd. Beställnin-
gar af tårter, sockerkakor och bakel-
ser utföras skyndsamt och garanteras
utmärkta. (918)

Annons i Hörby Posten tisdagen den 18 december 1900.

I mitten av 1950-talet låg här Bror Ohlssons bageri.

Hörbyboar, sen hit!

Från och med i dag den 23 öppnar jag

Kökeri & Matservering

i smed Källqvist & Löfqvists gård,
och rekommenderar jag mig i den ära-
de allmänhetens benägna åtanke.

(724)

Amanda Ekberg.

Matsserveringen låg i smederna Källqvist och Löfqvists gård i Storgatan.

Annons i Hörby Posten tisdagen den 23 oktober 1900.



Rök
Dreyfus

från

**Henrik Adrians
Cigarrfabrik,
Malmö.**

Denna så mye-
ket omtyckta ci-

garr fås i **Hörby** endast hos

Herr Per Mörck.

Prenumeration

å

HÖRBY-POSTEN

mottages å alla postanstalter samt i Hörby hos jernhandlare N. Ohlsson, handlanden J. Ryberg och jernhandlare J. Winqvist.

*Ännu är det ej för sent
att prenumerera!*

Obs.! Den enda tidning, i hvilken Hörby kommun och municipalsamhälle annonsera sina tillkännagifvanden under år 1899.

Ingen Hörbybo kan därför undvara
Hörby-Posten.

KÄLLOR:

Kyrkböcker från Hörby, Fulltofta, Åhus, Höör, Trollhättan, Ystad, Färingtofta m. fl.

Eslövs Tidning och Hörby Posten Central Skåne.

Lantmäteriets historiska kartor.

Bilder från Gammalstorp. Diverse vykort.

Frosta Häradsrätt. Lagfarter. Serie CIIIc. Bouppteckningar serie FII:

Frosta Tingslags Häradsrätt. Lagfarter. Serie CIIIc. Bouppteckningar serie FII:

Frosta och Eslövs Domsagas Häradsrätt. Bouppteckningar serie FII:

Tidigare delar:

- Del 1 Kyrkbyn
- Del 2 Enskifte
- Del 3 Laga skifte
- Del 4 Marknadsplatsen
- Del 5 Torg och bygatan
- Del 6 Gård nr 8
- Del 7 Industribyn
- Del 8 Gårdarna nr 18 och 19
- Del 9 Tornabacken
- Del 10 Gårdarna nr 1 och 6 o 21
- Del 11 Järnväg, järnvägshotell, tingshus
- Del 12 Centrum : 1
- Del 13 Centrum : 2
- Del 14 Centrum : 3
- Del 15 Centrum : 4

Copyright Per-Gunnar Mörck. pergunnar.morck@bredband2.com

Hemsida på Gammalstorp. www.gammalstorp.se Hemsida. www.morck-rosell.se

**Från och med den 1
nästa november**
öppnas
**Hörby Vin- &
Spirituosabolag**
å Järnvägshotellet i Hörby,
och får bolaget härmed tillkännagifva, att det
städse skall bemöda sig om att tillhandahålla de
bästa i handeln förekommande varor till billiga-
ste priser.

(782)

Annons i Hörby Posten torsdagen den 1 november 1900.

