

Ramstorp



Gamla Ramstorp, eller Ramstorp nr 1

Backstuga med anor från 1560 boningshus med stall. År 1813 bodde på Gamla Ramstorp, Husman Mickael Person född den 11/10 1759 i Attarp. Första hustrun hette Tören född den 25/3 1761. Son Per född den 15/3 1799. Kanske dog Tören i barnsäng. Andra hustrun hette Kerstin Åkesdotter född den 30/3 1782 Ousby (dagens Osbyholm).

Vanligt från denna tid var spädbarnsdöd, att barnet dog vid födseln eller inom första levnadsåret. Undernäring var en vanlig dödsorsak, barnsjukdomar som vattenkoppor, mässling. Oftast döptes nästa barn till samma namn som det döda barnet fått. Vilket försvårar för dagens släktforskare.

Till Fulltoftagård kommer år 1841 skomakare gesäll Peter Öberg född i Hörby den 12/12 1804 – död den 29/10 1873. Hustrun Regina Maria Bergman född i Köpenhamn den 23/3 1800 – död den 8/1 1878. Dotter Henriette född 20/8 1831 i Bosarp. Dotter Maria född den 23/3 1834 i S. Herrestad.

Regina Öberg blir antagen till barnmorska 1840 med 28 kpr. råg och korn i lön. Examen i Lund 1842 följer Liljevallslärobok. Hon blir barnmorska i trakten och lönen är 16,3 kbt korn 31,5 kbl råg samt 37 öre för varje dag vid förättning. 28 kapor råg i lön motsvarar 1kapp=1/32 tunna eller 1 3/4 kanna =4,58 l.

De bor ett antal år på Brinkesholm men flyttar där ifrån år 1847 och bosätter sig i Ramstorps backstuga, som ligger i backen nedanför Brinkesholm ca. 100 meter ifrån varandra. I husförhörslängder från 1867 nämns Peter Öberg som husman. Regina blir änka efter Peter men bor kvar till sin död.

1878 flyttar nästa familj in i backstugan. Soldat Fredrik Nilsson Ekman född den 11/8 1853 i Fulltofta, fadern är mölledräng på Prästamöllan i Fulltofta. Hustrun Anna Nilsdotter född den 12/5 1852 i Höör. Giftna 5/1 1880 inflyttade 1880. Dotter Emma Fredrika född den 21/1 1880.

Fredrik Ekman blir stämnd den 3/5 1879 för äktenskapsbrott till pigan Hanna Henriksdotter i Ö.Häglinge. Frikänd av domaren den 24/11-1879.

Fortfarande finns växter kvar, krusbärsbuskar, nypon körvel och kattföt.

Hålvägen som går utanför Ramstorps ruin mot Klockaregården och Nyhus går förbi Gungebacken. Som var ett populärt ställe att samlas vid för pigor och drängar från Fulltofta. Det var på uppstampad mark man dansade, till musik från någon lokal spelman. I träden sattes upp gungor i kättingar att förlusta sig med. Detta var på 1840-talet.



Foto: © Roland Pedersen.

Ramstorp

Korsvirkeshus med två lägenheter. Nuvarande Ramstorp flyttas från Fulltoftaby som låg i nuvarande herrgård/slottspark. Första familjen som flyttar in i Ramstorp när det står färdigt 1841 är Husman Christian Persson född 1796 i Fulltofta. Hustru Katrin Månsdotter född 1799 i S:t Harrie. Dotter Kerstina född 1837. Katrin blir änka men bor kvar till 1871.

Från soldat / torpare till husman.

I Ramstorp bodde Husman Nils Olsson Ström född i Fulltofta den 25/1 1821. Hustru Ingrid Fredriksdotter född den 9/1 1822 i Hörby. De fick sex barn, fem pojkar och en flicka. Därav den yngsta sonen Per blir soldat, tar sig namnet Per Sandberg. Nils Ström var soldat, här av hans namn. Hans rotehus var Ljungstorp/ Kulleröd nr 2. Ströms har även bott i Rättefällan /Grönalund vid Ekesåkra. Familjen bodde kvar i Ramstorp nästan 30 år.

Andra delen bodde familjen, Husman Per Olsson född i Fulltofta den 29/12 1824 död den 13/6 1889. Hustru Hanna Persdotter född den 18/2 1827 i Fulltofta.

Inflyttad 1875

Sonen Gustaf född den 9/10 1869 flyttar till Stockholm den 28/11 1889. Dottern Anna född

den 14/7 1865 utflyttar 1881.

På 1920-talet bodde Edvin och Gunhild Måns-son med barnen Margit och Stig på Ramstorp

På 1970- talet bodde Märta och två bröder Nils och Gunnar Lindgren. Gunnar dog först. Märta var nästan helt blind på slutet. Som dörrlös använde de endast en hasp så sent som på 1970-talet. Utanför huset framsida hade de en vacker rabatt med diverse gamla perennväxter som omgärdades av grottstenar, detta är dock borttaget.

Omkring 1918 påbörjades ombyggnad/nybyggnad av skogsvägarna. Arbetet utfördes av utlånade industriarbetare och nödhjälpsarbetare. Fabriken Duffeln i Malmö lånade ut folk, det var hela familjer, män, kvinnor och barn som fick hjälpa till. Några bodde på Vasahus, Sjömossehus, Ramstorp och nuvarande Ludvigsborgs friskola. De hjälpte till i skogen med plantering av skog, gallring, byggde skogsvägar. Männerna bodde i baracker vid Brantaslingan.

Kvinnorna var klädda i en typ av uniformer. Långbyxor och blå blusar med fluga som även kunde knytas som slips. En av dessa kvinnor stannade kvar på Ramstorp och gifte sig där



Foto: 2013 © Fred Lundberg.